

Surat Al-Baqarah (Kon)

Källa: Amro Khaled <http://www.amrkhaled.net/>

Översättning till svenska: Syster Soona

Surat Al-Baqarah (kon)

Uppenbarades under Madina-perioden. Består av 286 ayats och var den första sura som uppenbarades i sin helhet efter Profetens utvandring till Madina; huvuddelen kom under periodens två första år, men verserna 275-281 daterar sig från månaderna före hans död. Denna sura har mycket stor betydelse för hur Profeten (salla Allaho aleyhi wa sallam) skapade en grund åt det muslimska samfundet och för muslimernas sammanhållning i Madina.

Vad är syftet och målet med surat Al-Baqarah:

Svaret är mycket kort och enkelt; förvaltning av Jorden. Det vill säga vi är ansvariga för Jorden. Detta är en mycket viktig punkt, men vad innebär det egentligen?

Jorden tillhör Allah, Den Allsmäktige. Allah har skapat Jorden och vill att den ska följa Hans lagar och ordning. Därför måste det finnas någon på Jorden som ansvarar för att dessa lagar och ordning fullföljs. Under historiens gång har Allah valt ut många och olika samfund till att fasthålla vid denna uppgift. Vissa har lyckats medan andra inte. Och ni muslimer, Mohammads samfund är det sista samfundet som får denna uppgift. Ni är nu ansvariga för Jorden! Tänk på detta när du läser surat Al-Baqarah. Kom ihåg att Du är ansvarig för Jorden! Du förvaltar den! Men hur ska jag egentligen tolka begreppet "Du är ansvarig för Jorden"? Det betyder lev och njut av livet på Jorden dock i enlighet med Allahs Lagar och Ordning och avstå från det Allah förbjudit. Hur ska detta ske? Med visdom och råd och du själv måste ha lyckats med ditt liv för att sedan kunna vägleda andra.

Surat Al-Baqarah är indelad i en inledning, två avsnitt och en avslutning. I det första avsnittet ger suran oss exempel på dem som lyckats och inte lyckats förvalta Jorden.

Del 1- Första avsnittet:

berättar om Profeten Adam (aleyhi asalaam) som var den förste förvaltaren på Jorden. Därefter berättas det om Israels folks –israeliterna som inte klarade av uppgiften som ställföreträdare och direkt efter detta kan vi läsa om en Profet som lyckades med denna uppgift, nämligen Profeten Abraham (aleyhi asalaam).

Inledningen som är från ayah 1-29 handlar om mänskligheten och att det finns tre typer av folkslag:

Från ayah 1-5 nämns "muttaqin", d.v.s. de som fruktar Allah (SWT).

Från ayah 6-7 nämns "kafirin", de icketroende.

Från ayah 8-20 nämns "munafiqun", skrymtare, hypokriter.

När man läser inledningen får man känslan av att Allah visar oss dessa olika folkslag och ger oss en tankeställare "vem tror du av dessa får äran att förvalta jorden"?

Strax efter inledningen så nämns Profeten Adam (aleyhi asalaam). Ayan börjar direkt med efterlysa vem som skall förvalta jorden:

OCH SE, din Herre sade till änglarna: "Jag skall tillsätta en ställföreträdare på jorden..." (Surat Al-Baqarah; ayah 30)

Här avslöjas att Profeten Adam gavs detta ansvar, men det märkliga här är ayan strax efter som säger:

Och Han gav Adam kunskap om alla tings namn; sedan visade Han dem för änglarna och sade: "Nämn deras namn för Mig, om det är så som ni har sagt."

(Surat Al-Baqarah; ayah 31)

Vad är det denna ayah egentligen vill säga oss?

Det ayan vill framföra är att för att kunna förvalta jorden så måste man ha kunskapen. Allah (SWT) gav Profeten Adam kunskapen för att han sedan ska kunna förvalta jorden. Vi går tillbaka till ayah 22:

"Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning..."

(Surat Al-Baqarah; ayah 22)

Alltså du är ansvarig för Jorden och förvaltar den genom kunskap och gudsdyrkan. Du har allt på jorden för att klara av denna uppgift. Profeten Adam lär oss att kunskap och gudsdyrkan går hand i hand för att fullfölja denna uppgift.

Vi läser vidare på ayah 36 som varnar oss för att missbruka vår kunskap och därmed förlora rätten till att förvalta Jorden, precis vad som drabbade Profeten Adam och hans fru Eva:

"Men Djävulen kom dem att överträda detta [förbud] och orsakade så deras fall..."

(Surat Al-Baqarah; ayah 36)

Sedan avslutas Profeten Adams berättelse:

"...Men vägledning skall helt visst komma er till del, och de som följer Min vägledning skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem."

(Surat Al-Baqarah; ayah 38)

Denna ayah är mycket betydelsefull, ty koppla denna med den första ayan i surat Al-Baqarah:

"DENNA Skrift – här råder inget tvivel – är en vägledning för dem som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen."

(Surat Al-Baqarah; ayah 2)

och koppla sedan dessa två med:

"Led oss på den raka vägen."

(Surat Al-Fatiha; ayah 6)

Detta poängterar gudsfruktan och belyser att enbart "muttaqin" kan fungera som förvaltare.

Detta var om Profeten Adam som ställföreträdare. Därefter berättas det om Israeliterna där även dem fick uppgiften att förvalta Jorden. Berättelsen om dem börjar med ayan där det påvisas favoriseringen av Israeliterna:

ISRAELITER! Minns Mina välgärningar mot er och uppfyll ert löfte till Mig, så skall Jag uppfylla Mitt löfte till er. Och stå i bävan inför Mig!

(Surat Al-Baqarah; ayah 40)

Låt oss koppla ihop:

"...och hur Jag visade er sådan nåd som Jag inte har visat något annat folk."

(Surat Al-Baqarah; ayah 47)

med

"Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre,"
(Surat Al-Fatiha; ayah 2)

Samma uppmaning som Mohammads samfund har fått, det vill säga att ständigt ihågkomma och tacka Allah (SWT) för Hans Härlighet och välsignelser har även Israeliterna även fått.

Därefter påminner Allah (SWT) oss om vilka välsignelser Israeliterna åtnjutit och man kan läsa om dessa i följande ayat:

"OCH [minns] att Vi befriade er från Faraos män..."
(Surat Al-Baqarah; ayah 49)

"och [minns] hur Vi klöv havet framför er och räddade er och dränkte faraonerna inför era ögon."
(Surat Al-Baqarah; ayah 50)

"Men ändå efterskänkte Vi därefter er skuld, så att ni [borde ha] känt tacksamhet."
(Surat Al-Baqarah; ayah 52)

"Och Vi lät molnen skänka er skugga och gav er manna och vaktlar..."
(Surat Al-Baqarah; ayah 57)

Allah påminner oss om dessa välsignelser för att även vi, muslimer, ska komma ihåg Allahs välsignelser över oss. Alltså de som får äran till att förvalta jorden är även dom som får åtnjuta Allahs välsignelser. Det betyder visa ständigt din tacksamhet inför Gud och lär Jordan och dess folk att ständigt tacka Allah (SWT) för allt.

Efter dessa ayats, så visar Allah oss vilka misstag Israeliterna begick, vilket egentligen är knäpp på näsan för oss muslimer, en påminnelse för Mohammads samfund där uppmaningen är att inte göra samma misstag som Israeliterna.

"Och [minns] att ni sade: Moses! Vi tror dig inte förrän vi med våra egna ögon får se Gud..."

(Surat Al-Baqarah; ayah 55)

"...och dödade profeterna mot all rätt..."

(Surat Al-Baqarah; ayah 61)

Alltså i surat Al-Baqarah får vi läsa om de största och värsta misstagen som begåtts. Men vad är egentligen historien bakom surat Al-Baqarah?

Al-Baqarah handlar om ett mord, en man har mördats och ingen vet vem mördaren är. Allah (SWT) talar då om för israeliterna att slakta en ko för att därefter ta en bit av det slaktade köttet och "klatscha" till den mördade mannen. Då kommer den mördade mannen att vakna för att tala om vem mördaren är. Men varför uppmanade Allah (SWT) dem att göra så? Jo, israeliterna var och är kända för tron på konkreta ting. På grund av detta ville Allah tala om för dem att "Jag kan väcka de döda med den döde". Alltså på ett konkret sätt påvisade Allah (SWT) Sin existens inför israeliterna för att Väcka dem ur sin dvala. Men ändå ville dem inte tro...

Men varför namngavs den just surat Al-Baqarah? Låt oss först läsa denna ayah för att kunna finna svaret:

OCH [MINNS] att Moses sade till sitt folk: "Gud befäller er att offra en ko" [och] de svarade: "Driver du med oss?"

[Moses] sade: "Gud bevara mig för att göra något så dåraktigt!"

(Surat Al-Baqarah; ayah 67)

De sade: "Be din Herre i vårt namn att göra klart för oss vad slags ko det är fråga om."
 [Moses] svarade: "[Herren] säger att det varken skall vara ett gammalt djur eller en ung kviga utan något däremellan. Gör nu som ni blivit befallda."
(Surat Al-Baqarah; ayah 68)

Det ironiska är att israeliterna fortsätter ifrågasättandet om vilken ko det skall vara och Allah försöker övertyga dem att det är bara en ko. Man ville då bara brista ut "Ifrågasätt inte allt! Var inte envisa utan följ Allahs uppmaningar och ta vilken ko som helst!"
 Israeliterna fortsätter med sina argumentationer och detta är tecken på svag tro och ingen tro på Allah (SWT) alls!

De sade: "Be din Herre i vårt namn att göra klart för oss vilken färg den skall ha."
 [Moses] svarade: "[Gud] säger att kon skall vara gul, av en kraftig gul färg som gläder ögat."
(Surat Al-Baqarah; ayah 69)

Suran namngavs Al-Baqarah som en indikation för oss muslimer; *Ni är nu Jordens förvaltare så gör inte samma misstag som samfunden innan er och vilka förlorade Guds välsignelser". Då väljer Han ett annat samfund till ställföreträdare istället och byter ut er precis så som Han gjorde med de samfund innan er!* Misstag som nämns är girighet, materialism och att man inte tror på det dolda. Israeliterna ville ha konkreta bevis på allt, trots Allahs uppmaning i början av surat Al-Baqarah:
"dem som tror på [existensen av] det som är dolt för människor..."
(Surat Al-Baqarah; ayah 3)

Andra misstag som nämns är för mycket ifrågasättande, handla mot Profeterna, avvikelser från Allahs Lagar och Ordning och att inte lyda Den Allsmäktige.

Därför nämns allt detta i surat Al-Baqarah, du ska bara av namnet påminnas om att inte upprepa dessa misstag. Surat Al-Baqarah är en ständig ringklocka.
 Så fort du hör surat Al-Baqarah rannsaka då dig själv genom att fråga dig själv "Har jag något av dessa fel, misstag i mig? Hur stark är min imaan? Är jag för materialistisk? Ifrågasätter jag Allah lagar? Följer jag Hans lagar och ordning?"

Surat Al-Baqarah fortsätter därefter att beskriva israeliternas misstag och fel, den varnar oss från att upprepa dem tills vi kommer till ayah 104. För första gången under surat Al-Baqarah nämns ordet **troende**.

TROENDE! Säg inte [till Profeten]: "Hör på oss!" Säg hellre: "Ha tålamod med oss" – och lyssna [till hans ord]; ett plågsamt straff väntar dem som förnekar sanningen.
(Surat Al-Baqarah; ayah 104)

Israeliterna brukade alltid då säga "hör på mig", vilket uppfattades av muslimerna som "ta hand om mig". Så därför ville Allah (SWT) att muslimerna skilja sig helt från israeliternas! Du som är troende gör inte israeliternas misstag och bete dig inte ens som dem, härma inte dem, inte ens deras talesätt! Säg inte "hör på oss" utan säg "ha tålamod med oss". Detta för att skilja dig helt från dem!

Vi kommer nu till den ayah där israeliternas historia avslutas och Allah berättar nu om en ställföreträdare som lyckats. En som verkligen är troende och förvaltat Jordan enligt med Allah Lagar, nämligen Profeten Abraham:

Och [minns att] Abraham sattes på prov av sin Herre och [att han] fullgjorde alla Hans befallningar. [Gud] sade: "Jag skall göra dig till ett föredöme för människorna."
 Abraham frågade: "Och mina efterkommande?"
 [Gud] svarade: "Mitt löfte omfattar inte syndarna."
(Surat Al-Baqarah; ayah 124)

Det vill säga, det finns inga undantag när det rör sig om ställföreträdare. Enbart dem som följer Allahs Lagar och Ordning förblir Jordens förvaltare. Den som avviker är inte av oss.

Därefter fortsätter suran att berätta om Profeten Abrahams framgångar, och hur han bad Den Allsmäktige:

"Herre! Låt ett sändebud uppstå bland dem, [en man] ur deras mitt – som framför till dem Dina budskap och undervisar dem i Skriften och i [profeternas] visdom och som renar dem [från avgudadyrkans synd]. Du är den Allsmäktige, den Allvise."

(Surat Al-Baqarah; ayah 129)

Suran fortsätter berätta om Profeten Abrahams framgångar och de tester han klarade av tills vi kommer till ayah 136

Säg: "Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [de andra] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem.

Och vi har underkastat oss Hans vilja."

(Surat Al-Baqarah; ayah 136)

Denna ayah är därmed förklaringen och nyckeln till

Led oss på den raka vägen – den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!"
(surat Al-Fatiha; ayah 6-7)

Tre nyanser, tre olika ställföreträdare, tre berättelser som vi ska ta lärdom av. Tänk på dessa tre när ni nu läser surat Al-Baqarah