

## Surat Al-Fatiha (Ingressen)

Källa: Amro Khaled <http://www.amrkhaled.net/>

Översättning till svenska: Syster Soona

### Surat Al-Fatihah (Ingressen)

Uppenbarades under Makkah-perioden. Består av sju ayats och var sura nummer fem som uppenbarades för Profeten Mohammad (salla Allaho aleyhi wa sallam).

Al-Fatihah är en mycket speciell sura och har fått en mycket speciell titel, nämligen Fatihat Al-Kitab (=Ingressen till Skriften).

Men Varför kallas den så? Varför kallas den även för Umm Al-Kitab (=Skriftens moder)?

Varför heter den just Al-Fatihah och varför börjar Koranen med surat Al-Fatihah?

Har du tänkt på att du läser denna surah 17 gånger varje dag!

Vad är hemligheten bakom denna surah att Allah (subhaanao wa ta'ala) nämner den i surat Al-Hidjr som **"VI HAR gett dig sju [verser] att ständigt upprepa och Koranen i all dess majestätiska skönhet"**?

Suran består nämligen av sju verser och den läses flera gånger under var och en av dem fem dagliga böner. Anledningen till att surat Al-Fatihah har fått en sådan stor roll och betydelse är för att den omfattar hela Koranen! Alltså målet med denna sura är att den sammanfattar samtliga surors mål i Koranen! Men hur? Enkelt beskrivet så är Koranen uppdelad i aqidah (=trons principer), ibaadah(=gudsdyrkan) och livets levnadssätt.

Detta är precis vad surat Al-Fatihah är uppdelad i och vill belysa.

Låt oss läsa surat Al-Fatihah tillsammans:

Efter **"I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn"**!

**"Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, den Nåderike, den Barmhärtige, som allsmäktig råder över Domens dag!" Denna vers belyser aqidah.**

**"Dig tillber vi: Dig anropar vi om hjälp" Denna vers belyser ibaadah.**

**"Led oss på den raka vägen – den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!" Denna vers belyser livets levnadssätt.**

Al-Fatihah resumerar alltså alla de väsentliga principer som finns i Koranen vilka i sin tur förklaras djupare mer detaljerat i dem övriga surorna.

Tänk på att surat Al-Fatihah även påminner oss om andra grundprinciper inom islam:

- ❖ Versen "Ar-Rahmani Ar-Rahim (=den Nåderike, den Barmhärtige)" påminner oss om Allahs heliga namn och hurdan vår kontakt är med Den Allsmäktige.
- ❖ Den påminner oss om Allahs barmhärtighet och att Gud är En. Att Gud är Skaparen och Vidmakthållaren av universum.
- ❖ "Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre." Den påminner oss om Allahs gåvor, den påminner oss om källan till den livgivande nåden.
- ❖ "Dig tillber vi: Dig anropar vi om hjälp" påminner oss om "ikhlas" d.v.s. uppriktighet mot Allah.
- ❖ " den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor" påminner oss att skaffa rätttroga vänner så att vi kan fortsätta handla rättfärdigt i detta liv.
- ❖ " inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!" påminner oss om att akta oss för de icke rätttroga.
- ❖ Suran påminner oss även om al-siraat, slutet av sirat, om dua'a, om samfundets enhetlighet ty vi läser inte "Dig tillber jag" utan "Dig tillber **vi!**"

Surat Al-Fatihah lär oss t.o.m. hur vi skall dyrka och lovprisa Allah, att underkasta sig den Högstes vilja. Om du läser surat Al-Fatihah omsorgsfullt så lär du upptäcka att halva suran är lovprisning och halva är dua'a.

Abu Hurayra (radia Allaho a'anho) berättade att Allahs Budbärare (salla Allaho aleyhi wa sallam) sade:

"Den som utför bönen och inte läser Koranens grundkapitel (Al-Fatihah), hans bön blir då inte fullgjord (vilket han upprepade tre gånger).

De frågade Abu Hurayra: "Men vi ber bakom bönledaren?"

Abu Hurayra sade: "Läs den i din själ, för att jag hörde Profeten säga att Allah, Den Mäktige och Underbare sade":

**"Jag har delat bönen mellan Mig och Min tjänare i två delar och Min tjänare skall få vad han ber för. När han säger "Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre" Allah, Den Mäktige och Underbare säger: Min tjänare tackar Mig. Och när tjänaren säger "den Nåderike, den Barmhärtige" Allah, Den Mäktige och Underbare säger: Min tjänare berömmar Mig. Och när tjänaren säger: "som allsmäktig råder över Domens dag" Allah, Den Mäktige och Underbare säger: Min tjänare glorifierar Mig (och en gång säger Allah) Min tjänare säger att storhet och makt tillhör Mig. Och när tjänaren säger "Dig tillber vi: Dig anropar vi om hjälp" säger Allah: Det här är mellan Mig och Min tjänare och Min tjänare får vad han frågar efter.**

**När tjänaren sedan säger "Led oss på den raka vägen – den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!" säger Allah: Det är för Min tjänare, han skall få vad han frågar efter".**

Återberättad av: Muslim, Malik, Tirmidhi, Abu-Dawud, an-Nasa'i och Ibn Majah.

### Varför heter den just Al-Fatihah?

Här finns två svar att återge; en enklare och en djupare.

Den enkla förklaringen är att Koranen börjar med denna heliga sura.

Den djupare förklaringen till detta är att Al-Fatihah är nyckeln till hela Koranen! Koranen består av många skatter och dessa finner man genom denna sura. Det vill säga har du förstått syftet och målet med surat Al-Fatihah så kommer du inte ha svårt för att förstå dom andra surorna. Den är på ett mycket speciellt sätt bunden till varje sura. Testa med att placera Al-Fatihah framför surat Al-Imran så lär du upptäcka förbindelsen. Placera Al-Fatihah framför vilken sura som helst så kommer du att upptäcka en mycket magisk gemenskap.

Låt oss ta några exempel:

Vi läser igen **"inte de som har drabbats av [Din] vrede..."** sedan läser vi surat Al-Baqarah och här kommer du att upptäcka att hela surat Al-Baqarah talar om och beskriver dem som hamnade under Allahs vrede.

Och i surat Al-Imran beskrivs dessa som gick vilse, i Al-Fatihah läser vi **"...och inte de som har gått vilse!"**.

Magiskt och egendomligt! En annan märklig sak är att surat Al-Fatihah är den enda suran som är mycket självklar vad det gäller läsreglerna inom Koranen.

Detta är just för att vem som helst ska kunna läsa suran.

Låt oss läsa surat Al-Fatihah en gång till dock denna gång med alla känslor:

**"I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn!**

**Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, den Nåderike, den Barmhärtige, som allsmäktig råder över Domens dag! Dig tillber vi: Dig anropar vi om hjälp.**

**Led oss på den raka vägen – den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!"**

**Ameen**