

VÄRLDSRELIGIONER I GÖTEBORG

Islam

– guide till
föreningar



Projektet

Denna skrift är första resultatet av ett projekt med målsättningen att försöka beskriva institutionaliseringen av det mångreligiösa göteborgska landskapet. Den är vårt första försök till en guide över de islamiska föreningarna i Göteborg. Det är vår förhoppning att den skall kunna fungera som hjälp för skolor, sjukhus och andra institutioner och personer som av olika skäl vill komma i kontakt med någon islamisk förening eller deras företrädare. Då dess tillkomst-historia i stor utsträckning kan sägas utmärkas av brist på tid och andra resurser är vi medvetna om att den varken är fullständig eller i alla delar helt korrekt. Resultatet som här presenteras skall alltså ses som en del i ett pågående arbete. Vi uppmanar därför företrädare för de institutioner som här finns omnämnda, liksom för sådana som vi har missat helt, att kontakta oss för eventuella tillägg eller korrigeringar. Avgränsningen mellan de olika kategorierna av organisationer är inte heller knivskarp, flera kan rymmas under olika rubriker.

Insamlingen av materialet har genomförts av socionom **CENAP TURUNC**, Göteborg Stad Biskopsgården, Integration och ungdom, 070 374 20 60.

Vi som står bakom projektet är **SVEN GUSTAFSSON** (kontaktansvarig för katalogen), Göteborgs stad Frölunda, Enheten för mångkulturell utveckling, sven.gustafsson@frolunda.goteborg.se, 031-366 28 25, **ÅKE SANDER**, Institutionen för religionsvetenskap, Göteborgs universitet, Box 200, 405 30 Göteborg, 031-773 15 61 och Cenap Turunc.

DANIEL ANDERSSON vid samma institution har, liksom frilansjournalist **MARGARETA OMSÄTER**, varit till stor hjälp med sammanställande och redigering av materialet.

Fil mag **KATARINA HÖGFELDT** har i sina kontakter med de muslimska organisationerna bidragit till att inaktuella eller felaktiga uppgifter kunnat korrigeras. ■

Inledning

1950 uppgick andelen personer i Sverige födda utomlands till knappt tre procent av befolkningen. Andelen icke-lutherskristna trosanhängare var i princip negligerbart. Sedan dess, och framför allt de senaste trettio åren, har det skett stora förändringar.

I början på 2000-talet uppgick, som en följd av migration, andelen utlandsfödda personer och deras barn till drygt 20 procent av befolkningen. Parallellt och i takt med denna utveckling har det svenska religiösa landskapet förändrats radikalt. Invandring har inte enbart för hit nya människor och ny arbetskraft. Med den har alla världens religiösa traditioner – islam, hinduism, buddhism, sikhism, jainism, zoroastrianism, bahai, katolicism och olika ortodoxa och östkyrkliga traditioner – kommit till landet. Nya religioner och religiösa traditioner och rörelser har satt sin prägel på Sverige. Idag möter de flesta svenskar, åtminstone i de större städerna, deras fysiska och ideologiska närvaro, både i den offentliga miljön och i media. Det gäller i Göteborg, som i stora delar av den övriga världen, att religiös mångfald, som följd av de processer man ofta benämner globalisering, har blivit en ofrånkomlig del av vår verklighet. Dessutom har vi antagligen endast sett begynnelsen på denna utveckling, som troligen inneburit den största förändringen av Sveriges religiösa landskap sedan landet kristnades.

Innan vi försöker ge några siffror på dagens svenska

mångreligiösa landskap måste vi påpeka att det är mycket problematiskt att uppskatta antalet religionstillhörare. Företaget är kontroversiellt och innefattar både teoretiska, metodologiska, empiriska och etiska problem. En av svårigheterna är avsaknad av offentlig statistik rörande religionstillhörighet, en annan svårighet är hur man skall hantera de s.k. andra och tredje generationerna. Siffrorna nedan refererar till muslimer, hinduer, med mera i så kallade "etnisk bemärkelse", det vill säga till individer som har bakgrund i kulturer där en viss religiös tradition dominerar kultur och samhällsliv. Därtill kommer för en del av traditionerna så kallade konvertiter.

Islam är den största s.k. invandrade religionen i Sverige. Runt 1960 var antalet muslimer i landet några få hundra. Runt 1970 var de omkring 10 000 och tio år senare hade antalet tredubblats. I slutet på 1980-talet bodde i runda tal 100 000 muslimer i landet, i början på 1990-talet omkring 150 000 och mot dess slut cirka 200 000. Dagens exakta antal är svårt att uppskatta. Inberäknat den så kallade andra generationen uppgår siffran idag sannolikt till runt 350 000. Även högre siffror nämns. Islams, men också andra traditioners, institutionella utveckling, antalet församlingar, moskéer, muslimska förskolor, skolor och religiösa ledare, samt dess konsolidering har i grova drag följt denna utveckling. Dessutom har traditionerna i samband med sin utveckling internt

pluraliserats. I dag finns till exempel inom islam organisationer som företräder flertalet islamiska riktningar, såsom sunni och shia samt den av många muslimska riktningar inte accepterade ahmaddiya, liksom det finns institutioner som representerar flertalet teologiska eller hermeneutiska tolkningar av islam, från så kallade fundamentalistiska till sufisk-mystiska. Det islamska landskapet i Sverige är alltså i sig självt pluralistiskt.

Bärarna av de övriga invandrade religiösa traditionerna – romerska katoliker, ortodoxa och östkyrkliga traditionstillhörare, judar, buddhister, hinduer och sikher – har i grova drag följt samma utveckling och mönster, även om deras antal i många fall är betydligt mindre. Vad gäller de romerska katolikerna så uppskattas deras antal i dag uppgå till ca 170 000, de ortodoxa och östkyrkornas traditionstillhörare till ca 100 000, de judiska (mosaiska) traditionstillhörarna till cirka 22 000, buddhisterna till cirka 15 000, hinduerna till ca 6 000, sikherna och bahai-anhängarna till omkring 1 000 vardera.

Sammantaget utgör människor med i förhållande till traditionell svensk religiositet "främmande religiös tradition" i dag antagligen någonstans kring sju procent av totalbefolkningen. Detta kan jämföras med att det totala antalet medlemmar i de sju största frikyrkosamfundet i Sverige ut-

Inledning

gör ca 3 procent av totalbefolkningen. Religiöst, men kanske mer kulturellt sett, har denna demografiska utveckling naturligtvis skapat ett helt nytt ”fysiskt”, ”ideologiskt” och ”människt” klimat i landet. Detta är inte minst fallet då vi betänker den enhet som ändock präglade Sverige i så många hundra år och fram tills nyligen.

Hur många av dessa etniska muslimer som också är muslimer i religiöst praktiserande bemärkelse är mycket svårt att uppskatta. Det beror inte minst på hur man skall bestämma det svårhanterbara problemet med vad det innebär att vara religiös. En indikation kan man dock få från Samarbetsnämnden för Statsbidrag till Trossamfund (SST) som beräknar antalet ”betjänade” muslimer inom olika bidragsberättigade församlingar (2002-12-31) till 100 000. Det reella antalet – om man även räknar medlemmar i icke bidragsberättigade organisationer – kan vara betydligt högre.

Hur många av dessa muslimer som bor och lever i Göteborgsområdet är också mycket osäkert. Vår gissning är att det rör sig om ca 10 – 15 procent.

Hur vi, som individer, grupper, institutioner och organisationer på grund av olika skäl och orsaker än ser på och relaterar till människor med annan kulturell, etnisk och religiös bakgrund så kan vi inte komma ifrån att Sverige i dag är en

mångkulturell, mångnisk och mångreligiös nation och att mångfalden är här för att stanna. Denna mångfald kommer sannolikt också snarare att öka än att minska framöver. Vad vi än tycker om detta så tror vi det går att argumentera att vi härigenom står inför en av vår nations i många avseenden mest intressanta och spännande historiska epoker. Därmed blir dialog och interaktion med andra religiösa traditioner och deras bärare både oundvikligt och viktigt. Hur vi möter religiös och kulturell mångfald kan kanske till och med sägas vara en av de viktigaste utmaningarna vårt samhälle står inför så här i början av det tjugoförsta århundradet.

Sammantaget indikerar detta att kulturfilosofen Eugenio Trías antagligen har rätt när han säger: ”Om det finns en relevant fråga vid millennieskiftet så är den frågan utan tvekan den religiösa”. Denna ökande religiösa mångfald i kombination med det ökande intresset för religion och religiositet kommer att utgöra en utmaning för många svenskars uppfattningar om och förhållande till religion och religiositet. Detta speciellt som de inte längre enbart möter dessa andra religiösa traditioner och deras bärare som teoretiska, abstrakta storheter i böcker eller på tv, utan som levande människor på gatan, i skolan och på sina arbetsplatser. Då dessa i vid mening religiösa förändringar även kommer att få effekter på övriga samhället är de inte enbart av intresse

för religionsvetare, utan för alla med intresse för Sverige och dess framtid, för vilket Sverige vi kommer att ha om 50 och om 100 år. Alla med intresse för Sveriges framtid måste, som vi ser det, föra in religion i ekvationen på ett sätt som inte hittills gjorts. För dem av oss som under senaste decennier har följt den religiösa utvecklingen i världen står det utom tvivel att varje någorlunda heltäckande analys av framtiden måste inkludera religion och religiösa minoriteter.

Vad gäller Sverige innebär detta, som vi ser det, att alla som lever och verkar här står inför uppgiften att lära sig att föreställa sig Sverige som en multikulturell och multireligiös nation och sig själva som medborgare av just en sådan. Och detta innebär antagligen, för de flesta av oss, en stor och genomgripande utmaning, men en utmaning vi måste ta oss an och lyckas med om vi skall gå en någorlunda fredlig och harmonisk framtid till mötes.

Dessa reflektioner är kanske speciellt viktiga för dem som är aktiva i våra olika kyrkor och samfund, kristna såväl som andra. Den centrala frågan man måste tänka över är då kanske: Kan man vara ”god kristen” (jude, muslim, hindu, etc.) i dagens globala och pluralistiska värld om man upplever sin egen tro hotad, snarare än stimulerad, av möten och dialog med företrädare för andra religiösa traditioner? ■

Islam i Sverige

Även om Sveriges kontakter med islam och muslimer började redan med vikingafärderna i Österled och hade en relativt intensiv period i tiden kring Karl XII:s fångenskap i Turkiet i början på 1700-talet kan Islam som något märkbart för svenskarna i gemen sägas ha en relativt kort historia. För 50 år sedan var islam en i stort sett okänd storhet för de flesta vanliga människor i Sverige och ännu färre hade mött en muslim.

Från och med 1960-talet har detta dock förändrats markant, framför allt på grund av migration, internationalisering och globalisering.

Med arbetskraftsinvandringen på 1960-talet kom muslimer från Turkiet och Jugoslavien. Under 1970-talet anlände nordafrikaner, pakistanier, palestinier, libaneser och ugandaasiater som flyktingar. Under 1980-talet var det framför allt iranier, irakier, bengaler och somalier. Under 1990-talet har det i stor utsträckning rört sig om muslimer från f.d. Jugoslavien, speciellt Bosnien och Herzegovina samt från Albanien. Till dessa kommer muslimer från nästan alla andra länder inom den muslimska världen liksom ett växande antal i Sverige födda barn till den invandrade generationen. Slutligen finns också en liten men viktig grupp människor

som av religiös övertygelse eller äktenskap har övergått till islam. Tillsammans utgör denna nationellt, etniskt, språkligt, politiskt och religiöst mycket heterogena grupp, som vi sett, någonstans runt 350 000 människor, eller 3,5 – 4 procent av den svenska befolkningen.

Även om svensken i gemen trots detta kanske aldrig har besökt en moské och inte har haft några djupare kontakter med muslimer och islam så kan få ha undvikit att notera att företeelser rörande islam och muslimer och dess plats och roll i samhället har rönt konstant ökande uppmärksamhet i media såväl som i den allmänna samhällsdebatten senaste decennierna. Detta gäller inte minst efter terrorattackerna i USA den 11 september 2001. Under denna tid har exempelvis begrepp som ayatollah, al-Qaeda, mujahedin, imam, jihad, mulla, hijab, ramadan, sharia, shia och sunni blivit allt vanligare förekommande i media, och även kända av ”vanligt” folk.

Det ökande antalet muslimer har också inneburit ökade möjligheter till möten inom institutioner som lokaltrafiksystem, skola, socialtjänst, äldreomsorg och rättsväsen, såväl som i bostadsområden och på arbetsplatser vilket i ökande utsträckning reser frågor rörande bland annat religionsut-

övning, klädsel (exempelvis huvudduk), könsrelationer och dietregler. Exempelvis debatteras kvinnors rättigheter, roll och position i så kallade patriarkala familjer i det närmaste dagligen i våra media. Det är en sak att vara ointresserad och okunnig om islam och muslimer in abstracto. Det är dock en annan sak när muslimer i ökande utsträckning blir våra grannar och våra anställda, våra arbetskamrater, patienter, studenter och klienter, när de blir våra barns klasskamrater, vänner och lärare. Detta kan förhoppningsvis leda till en genuin vilja att lära känna och förstå.

För många av de muslimer som migrerade eller flydde till Sverige blev det extra viktigt att kunna föra vidare och leva ut sin kultur, religion och tradition i det nya landet. För praktiserande muslimer blev det speciellt viktigt att få bygga moskéer och kulturcentra där man kunde utföra de religiösa förpliktelserna, anordna s.k. koranskolor, fira religiösa högtider, genomföra äktenskap och begravningar. I den nya situationen med avsaknad av en allmän muslimsk infrastruktur kom sådana traditionella religiösa institutioner snart också att fylla många andra sociala och praktiska funktioner. Där blir moskéernas kulturbevarande funktioner

Islam i Sverige

mycket viktigare. Förutom att vara mötesplats mellan människor och Gud får moskéerna också funktionen att upprätthålla islams fundament, kultur, livsideologi och världssyn. De flesta moskéer i västvärlden fungerar som viktiga mötesplatser där man kan tala sitt modersmål, fira olika former av högtider, förmedla undervisning i religion, kultur och språk, ge social och annan service i samband med exempelvis namngivning, bröllop och skilsmässa samt att bedriva rådgivnings- och opinionsbildningsverksamhet inom många områden, ofta inkluderat det politiska. Församlingarna/moskéerna, eller som de ofta benämner dem i väst: islamiska kulturcentra, kan därför i en mening sägas bli någon form av "folkets hus", eller "a home away from home", med uppgift att stärka känslan av gemenskap och att ge all möjlig social, kulturell och religiös service.

Moskéerna är dock inte endast viktiga mötesplatser för muslimer. I väst fyller de också en mycket viktig funktion som mötesplats mellan islam och det omkringliggande majoritetssamhället, inte minst genom att erbjuda möjlighet till information och studiebesök.

Detta ställer nya och annorlunda krav på det religiösa ledarskapet i dessa institutioner. Utöver moskéns rent religiö-

sa verksamhet, t ex att leda bön och officiera vid religiösa ritualer, får han i Sverige även ansvar för mycket verksamhet av social natur. Detta inte minst eftersom många muslimer upplever det problematiskt att gå till t ex en svensk kurator med sina personliga problem (äktenskapsproblem, föräldrar-barn-problem, etc.) dels på grund av språkproblem, dels, och viktigare, för att de upplever att svenska institutioner i många fall å ena sidan inte förstår dem och deras problem på rätt sätt och å den andra sidan att svensk personal inte kan (vill?) ge dem rätt råd eftersom svenskar inte har kunskaper i och om islam, vilket de upplever som nödvändig förutsättning för goda och rätta råd. Enligt många imamer har de och deras moskéer, trots mycket begränsade resurser, ett mer eller mindre heltidsjobb med att fungera som "alternativt socialkontor". Att detta ställer både nya och stora krav på dem och deras kompetens är uppenbart. ■

Islam i Göteborg

De första muslimerna, huvudsakligen från Turkiet, kom till Göteborg under andra halvan av 1950-talet. Fram till första halvan av 1960-talet verkar det inte ha funnits några mer formellt organiserade religiösa aktiviteter bland dem. De träffades enbart mer eller mindre ”spontan” i någons hem för aktiviteter i samband med fredagsbön, större högtider (Eid) och andra festiviteter. Vid mitten av 1960-talet ställde en turkisk affärsman ett rum i sina lokaler till förfogande för fredagsbön, etc. Det brukade då komma ca 10 – 15 personer till fredagsbönen. Under andra halvan av 1960-talet fick Turkiska Kulturföreningen sina första egna lokaler, i vars andra våning man också skapade Göteborgs första islamiska bönerum. Antalet besökare i bönehallen växte successivt. Under andra halvan av 1970-talet uppskattades antalet personer som utnyttjade lokalen till runt 1000. 1977 skapade de sin första formella religiösa organisation eller ”församling”, Islamiskt Centrum i Göteborg. Året dessförinnan hade dock Islams Ahmadiyya Djama’at i Sverige etablerat sig i Göteborg med en ”riktig” ändamålsbyggd moské – Nasir Moské. Ahmadiyya representerar något som kan betecknas som en islamisk reformrörelse som uppstod i Indien i slutet av 1800-talet. Dess grundare var Mirza Ghulam

Ahamd al Qadiani. Då huvudfåran inom rörelsen (”Qadianerna”) bl a hävdar att grundaren var en profet och al-masih (och inte enbart en ”nytolkare” eller ”reformator” (mudjyahid)) uppfattades de av många muslimer som ”heretiska” och det stora flertalet andra muslimer i Sverige tar avstånd från dem och deras varietet av islam och anser sig därmed inte kunna besöka deras moské. I flera muslimska länder, t ex Pakistan, har Ahmadiyya också formellt förklarats som en icke-muslimsk religion och dess anhängare som dimmi (”skyddsfolk”). Medlemmarna anser sig också diskriminerade och förföljda av andra muslimer i många delar av den muslimska världen.

Från och med 1980-talet accelererade den islamiska institutionaliseringsprocessen i Göteborg. I takt med att nya grupper av muslimer från nya områden inom den muslimska världen kom till staden ökade antalet ”församlingar” och moskélokaler. Trots att man så tidigt som i slutet av 1970-talet från Islamiskt Centers sida skapade en moskébyggnadskommitté och ansökte om byggnadslov, och att man sedan början av 1990-talet har ett byggnadslov vid Ramberget på Hisingen, har Göteborgs muslimer ännu ingen självständig för ändamålet byggd moské. Flertalet av dagens ca 15 isla-

miska församlingarnas lokaler är inrymda i för ändamålet dåligt anpassade lokaler, ofta i industrilokaler, rivningsfastigheter eller källarlokalerna.

De flesta av Göteborgs muslimer skulle hålla med Abd al Haqq Kielan, imam och ständigt sekreterare i Svenska Islamiska Akademien när han säger:

Det är viktigt att få komma upp från nedre gatuplan och in i en riktig moské. Så länge vi finns i källaren finns vi inte på riktigt. Det är viktigt att komma upp ur källaren, dels av praktiska skäl, där nere är det trångt, dåligt ventilerat och dåligt med ljus, men också av statusskäl. En synlig moské är en prestigevinst och betyder mycket för integrationen. Muslimerna känner att vi också finns i samhället och det blir lättare att umgås på lika villkor.

Enligt Ahmed Al-Mofty, ordförande i Islamiska Informationsföreningen (IIF) i Göteborg har det dock på senare tid skett stora framsteg på vägen mot den första ändamålsenligt byggda ”riktiga” moskén i Göteborg. ■

ÅKE SANDER

Index [klickbara länkar]

Församlingar

Al-twhid kulturcenter (även Al-tawhid)
El Noor-föreningen
Eritreanska muslimska kulturföreningen
El Wala-föreningen
Förening för islamisk välgörenhet – Djamal al Mashariya el Hayriya
Gambianska svenska islamiska föreningen
Islams Ahmadiyya Djama'at i Sverige – Nasir Moskén
Islamiska bosniska församlingen
Islamiskt centrum i Göteborg
Islamiska kulturföreningen
Islamiskt Kulturcentrum Göteborg
Islamiskt kulturcentrum i Göteborg
Islamic Scandinavian Care Organisation
Islamiska sunnicentret trossamfund i Göteborg – I S C
Ismailiaföreningen
Svensk-albanska islamiskt Center

Kulturföreningar

Al Salam Förening
Maktab Tariqhat Oveyssi Shahmagsoudi (MTO)
Mevlana Sällskapet i Göteborg
Shfyu somaliska förening

Kvinno-, barn- och ungdomsföreningar

Forum för unga muslimer
Framtida kulturella ungdomsföreningen
Göteborgs unga muslimer, GUM
Internationella muslimska kvinnocentret i Hjällbo
Islamiska kvinnoföreningen
Internationella muslimska ungdomsföreningen
Lära för livet
Stödföreningen för turkiska kvinnor
Troende Unga Framtida Förebilder - TUFF

Skolor och utbildning

Dawah islamiska skola/förening
Föreningen islamisk skola
Studieförbundet Ibn Rushd

Paraplyorganisationer

Islamiska förbundet Göteborg
Islamiska informationsföreningen, IIF
Sveriges muslimska stiftelse

Islamiska riksorganisationer • Webbplatser

Islamiska Samarbetsrådet (IS)
Webbplatser

Församlingar

Föreningar primärt inriktade på att erbjuda (någorlunda regelbunden) religiös verksamhet (exempelvis salat)

Al-twhid kulturcenter (även Al-tawhid)

Det är ovisst när denna förening etablerades. De flesta medlemmar är irakier eller kurder från norra Irak. Från kulturcentrets sida poängterar man dock att föreningen först och främst är muslimsk, utan någon speciell inriktning.

Det är, säger man, en del av den grundläggande filosofin att inte dela in muslimer i shia eller sunni. Men den muslimska gemenskapen i Göteborg betraktar Al-twhid kulturcenter och dess medlemmar som shiiter.

En av medlemmarna tjänstgör ideellt som imam.

Al-twhid kulturcenter är den religiösa delen av kurdiska Faily-föreningen, som finns i samma byggnad. Föreningen tillhör inte någon riksorganisation.

Al-twhid kulturcenter håller öppet vid alla tideböner. Kvinnor och män ber tillsammans. Männerna står visserligen samlade längst fram i lokalen, men grupperna är inte på något annat vis avskilda från varandra. Därmed är kulturcentret den Göteborgsförening som gått längst när det gäller gemensam bön.

Kulturcentrat spelar en viktig roll för medlemmarna under de religiösa högtiderna. Liturgiskt språk är arabiska.

Från föreningens sida vill man även vara ett stöd under livets olika skeden och försöker i görligaste mån ställa upp mer praktiskt vid exempelvis sjukhusbesök.

En annan del av verksamheten är studiecirklar i samarbete med studieförbund. På helgerna arrangerar man Korankurser för barn och ungdomar. De seminarier för tolkning av Koranen som hålls ett par gånger i veckan är öppna för alla som vill delta.

Om föreningen får större resurser vill man satsa på olika informationsinsatser, både till de egna medlemmarna och till det övriga samhället. Medlemmarna borde få mer lättbegriplig samhällsinformation, medan övriga svenskar, menar man från föreningens sida, behöver veta mer om islam men också om andra folkgrupper. Man ser liknande insatser som nödvändiga för integration.

Som det främsta målet för verksamheten nämner man att öka medlemmarnas, men också andra trosfränders, muslimska identitet och självkänsla.

besöksadress

Friggagatan 12
411 01 Göteborg

El-Noorföreningen

Föreningen etablerades år 1998 och tillhör den shiitiska riktningen inom islam. Även om de flesta har sitt ursprung i Irak kommer de omkring 400 medlemmarna från hela Mellanöstern.

Gemensamt språk är arabiska men då många medlemmar är kurder från faily- (pahli-) gruppen talas även faily/pahli-kurdiska.

Även om föreningen främst har en religiös inriktning fungerar den också som en social träffpunkt. Det finns särskilda rum för kvinnor.

El Noor har ingen imam men kunniga medlemmar fungerar som böneledare. Ett par gånger om året kommer också imamer och andra lärda på besök för att dela med sig av sina kunskaper. Under vistelsen i Göteborg tas gästerna om hand av medlemmarna.

Inom föreningen firar man alla religiösa högtider, och som shiamuslimer också bland annat muharrem.

Man arrangerar Korankurser för barnen och, i samarbete med studieförbund, studiecirklar i olika ämnen för vuxna.

Representanter för föreningen besöker medlemmar och andra trosfränder som vistas på sjukhus och andra institutioner. Man ställer även i övrigt upp med hjälp och stöd när det gäller exempelvis giftermål och begravingar.

Kvinnorna har egna, avskilda, utrymmen i lokalen, och genomför en hel del aktiviteter. Föreningen är inrymd i rymliga lokaler.

Föreningen är inte ansluten till någon riksorganisation. Det finns dock en önskan att bilda en egen riksorganisation där shiamuslimer kunde föra fram sina egna frågor.

Föreningens öppettider varierar, men man har alltid öppet under torsdagskvällarna.

Föreningen tar emot besök, efter överenskommelse, och besökaren förväntas ta god tid på sig då man blir mycket välkommen.

adress

Storås Industrigata 6
424 69 Angered

Eritreanska muslimska kulturföreningen

Föreningen etablerades år 1989. Den domineras av eritreaner (och det dominerande språket är eritreanska) med besöks även av somalier, turkar, araber och andra etniska grupper från den muslimska världen. Ansvariga uppger att föreningen har över 250 personer som är medlemmar.

Föreningen tillhör sunniislam.

Föreningen har små lokaler vid Backaplan och skulle önska sig större utrymme. Man försöker avskilja lokalen med draperi för kvinnor som önskar avskildhet.

Föreningen har ingen avlönad imam eller någon som arbetar som imam. Denna uppgift ombesörjs vid varje tillfälle av den som är mest kompetent. Föreningen har barn- och ungdomsverksamhet och ett fotbollslag. Utöver traditionella föreningsverksamheter firar man religiösa helger och högtider samt försöker vara behjälplig vid ritualer som rör livets olika skeden.

Föreningen tillhör inte någon riksorganisation.

Föreningen är öppen under bönetiderna. För övrigt det gäller att avtala tid för eventuella besök.

adress

Gamla Tuvevägen 10
416 05 Göteborg

El Wala-föreningen

Föreningen etablerades år 1992/1993 i Hjällbo under namnet El Mustafa. Av olika anledningar omorganiserades sedan föreningen och fick 1997 sitt nuvarande namn och struktur. Till de lokaler där man håller till idag flyttade man 2002.

Föreningen tillhör den shiitiska riktningen av islam, men är öppen för alla muslimer. De flesta av de ungefär 600 medlemmarna härstammar från Irak, men många är också iranier och kurder. Arabiska är det dominerande språket.

Föreningen har rymliga lokaler och särskilda rum för kvinnor.

En kunnig medlem brukar vara böneledare. El Wala har ingen imam men ibland får man besök av imamer eller andra lärde, som delar med sig av sina kunskaper.

Föreningen brukar hålla öppet varje torsdagskväll. I övrigt varierar öppettiderna beroende på vilka aktiviteter som man sysslar med. Medlemmarna firar de vanliga religiösa högtiderna, som ramadan, men också de helger som är speciella för shia: exempelvis muharrem och taziye.

Man ställer upp för sina medlemmar när de behöver hjälp och stöd i livets olika skeden.

I samarbete med studieförbund ordnar man studie-

cirklar för vuxna. På helgerna har man Koranskola för barn och ungdomar. Man anordnar också studiebesök och läger, och kvinnorna har även egna aktiviteter.

Föreningen tar emot besök av både enskilda personer och grupper efter överenskommelse om tid. Just torsdagar är ofta uppbokade dock.

Föreningen är inte ansluten till någon riksorganisation.

ordförande

Adil Abdullah

kontaktpersoner

Ahmad Al-Fairouzi/0736-855524

Sadik Aziz/073-722 04 44

adress

Förstamajgatan 7

Box 2119

424 31 Angered

telefon

031-43 24 44

Förening för islamisk välgörenhet – Djamal al Mashariya el Hayriya

Föreningen etablerades år 1991. Föreningen är huvudsakligen sunnitisk. Majoriteten av de omkring 400 medlemmarna kommer från Libanon, Irak och Syrien, men över 20 olika nationaliteter finns företrädade.

Föreningen fungerar också som en mötesplats för européer som konverterat till islam.

Föreningens bönesal al Salam Moskén – Fredens moské – är öppen under fredagsbönen. Den som vill besöka bönesalen under andra tider bör kontakta föreningen. Föreningen håller till i kontorslokaler som är rymliga och ger möjligheter till olika verksamheter.

Inom den övriga verksamheten lägger man stor vikt vid utbildning, och då i synnerhet inom den islamiska sfären, som texttolkning, Koranläsning och uttalanden av lärde (fatwa). Som kunskapskälla uppskattar man sheiken Abdullah Habeshi, som är från Etiopien. Dennes vetenskapliga arbeten betecknar man som "silisile-ilm-i calismalar" – en sorts vetenskapliga diskurser som varje person i församlingen ska utveckla och vidarebefordra till nästa person, som en kunskapskedja.

Under helgerna hålls religionskurser för barn och ungdomar.

Medlemmar inom föreningen har kompetens för att, rent ideellt, åta sig uppgifter som imam och mulla. Ib-

land får man tillfälliga besök av imamer från olika delar av världen, som undervisar och vägleder.

I övrigt bedrivs bland annat studieverksamhet för vuxna, sommarkurser för familjer, och aktiviteter som är speciellt riktade till kvinnor.

Föreningen är inte ansluten till någon riksorganisation. Det är viktigt att avtala tid för besök.

ordförande

Hashim Ali Khan

kontaktperson

Yahya Bozdag/073-202 41 07

adress

Ryttmästaregatan 3
415 05 Göteborg

telefon

031-25 38 29

fax

031-19 93 92

Gambianska svenska islamiska föreningen

Föreningen etablerades år 1993 och inledde verksamheten år 1994. Föreningen har egna lokaler. Som föreningens namn anger har de flesta av medlemmarna anknytning till Gambia. Men en hel del av de omkring 300 personerna, där många tillhör det 70-tal familjer som utgör föreningens stomme, kommer från andra länder i mellersta och södra Afrika, exempelvis Sydafrika och Senegal.

Bland medlemmarna finns också en del svenskar som konverterat till islam, de flesta gifta med afrikaner.

Föreningen tillhör den sunnitiska riktningen inom islam och har engagerat en imam som utbildats vid det ansedda universitetet El-Ahzar i Kairo. Han undervisar också barnen i modersmålet mandinka, och på helgerna bedriver man Koranskola.

Lokalen är liten och belägen i en affärsfastighet i industriområdet på Backaplan. Det finns ingen möjlighet att särskilja platser för kvinnor eller att ta emot studiebesök (även om föreningen skulle vilja det). Det gemensamma språket är just mandinka (gambianska).

Medlemmarna har möjlighet att fira de muslimska högtiderna tillsammans.

I samarbete med studieförbund anordnar man studiecirklar och föreningens kvinnor har möjlighet att delta i en sykurs.

Föreningen är ansluten till riksförbundet IKUS, Islamiska kulturcenterunionen i Sverige.

Föreningen är öppen under bönetider samt tar emot enskilda intresserade efter avtalad tid.

ordförande

Ismail Nyasi

sekreterare och kontaktman

Osman Sham

adress

Gamla Tuvevägen 20

417 05 Göteborg

telefon

031-51 91 46

Islams Ahmadiyya Djama'at i Sverige – Nasir Moskén

Ahmadiyya är en riktning inom islam som grundades 1889 av Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) i Qadian i Indien. Han påstod sig ha fått en uppenbarelse i vilken Gud hade utsett honom som den Utlovade Messias enligt profetior av Profeten Mohammad och andra profeter. Den stora skillnaden mellan ahmadier och andra muslimer är att ahmadierna har accepterat Mirza Ghulam Ahmad som den Utlovade Messias, och att han har fått Guds uppdrag att återuppliva tron på Allah, Profeten Mohammad och läran i Koranen. Församlingen leds för närvarande av sin femte kalif Mirza Masroor Ahmad.

I dag uppger sig Ahmadiyya ha verksamhet i 181 länder och antalet medlemmar uppges till över 200 miljoner. I Sverige består medlemmarna företrädesvis av människor med ursprung i Pakistan. Deras internationella huvudsäte finns i dag i London, England.

I Sverige har församlingen funnits sedan 50-talet. Därmed är Islams Ahmadiyya Djama'at den äldsta islamiska församlingen i Göteborg. 1975 lades grundstenen till Nasir Moskén som invigdes 1976 som Sveriges första ändamålsbyggda moské. Moskén genomgick en nybyggnation i början på 2000-talet, och är med sina 1500 m² en av Sveriges största och modernaste. Församlingen har cirka 300 medlemmar. Lokalerna har särskilda utrymmen för kvinnor. Moskén har även tillbyggnader för olika ändamål som lokaler för studier, matlagning, fritidsverksamhet, etc. Urdu och engelska är de domine-

rande språken. Det finns goda parkeringsmöjligheter vid moskén.

Ahmadiyya bedriver en omfattande publicerings- och översättningsverksamhet av islamisk litteratur. De har även publicerat en egen svensk översättning av Koranen. De bedriver också omfattande informationsverksamhet. I detta syfte är man öppen för studiebesök (efter överenskommelse) i moskén. De har även öppet hus i moskén varannan söndag där alla är välkomna att få en rundtur i moskélokalerna samt information och fika. Informationsmaterial kan rekvireras från församlingen.

Man avlönar själv en imam, utsänd från huvudcentrat i England.

Moskén är öppen för tideböner och församlingen firar alla religiösa högtider. Församlingen har en omfattande verksamhet för både barn, ungdomar och vuxna.

Församlingen är inte ansluten till någon riksorganisation. Den tillhör emellertid den internationella Ahmadiyya-gemenskapen.

ordförande

Mahmood Ahmed Shams

besöksadress

Tolvskillingsgatan 1
414 82 Göteborg

telefon

031-741 64 80

e-post

info@ahmadiyya.se

Islamiskt centrum i Göteborg

Föreningen är en av de äldsta muslimska församlingarna i Göteborg. Den etablerades år 1978. Föreningen flyttade 1999 till sina nuvarande lokaler. Den tillhör den sunnitiska riktningen av islam och turkar är den klart största medlemsgruppen. Många anlände till Sverige som arbetskraftsinvandrare, eller är barn eller barnbarn till dem. Islamiskt Centrum i Göteborg är också en av Sveriges äldsta islamiska föreningar.

Turkiska är det gemensamma språket vid sidan av det liturgiska språket som är arabiska.

Turkiska staten sänder genom Direktoratet för religiösa affärer (Diyamet) hit och avlönar imamen, som i regel arbetar i fyra, fem år. Den fastighet där föreningen har sin verksamhet ägs av en stiftelse som är knuten till den turkiska staten. Fastigheten ligger vid Vågmästareplatsen. I lokalerna finns det avsatta områden för kvinnor. Fastigheten har utöver bönesal en tjänstebostad för tjänstgörande imam, fritidslokaler för ungdomar samt affärslokaler. Föreningen är öppen vid alla bönetider och tar emot studiebesök efter överenskommelse.

Föreningen har omkring 2 500 medlemmar, både aktiva och passiva. Ett av syftena med föreningen är att medlemmarna ska behålla och utveckla sin nationella och religiösa identitet. Men man lägger även stor vikt vid ungdomars utbildning samt en generell integration i det svenska samhället. På helgerna ordnar man Koran-

kurser för barn och ungdomar, och för vuxna har man, i samarbete med studieförbund, olika studiecirklar.

Medlemmarna kan också få stöd i samband med pilgrimsresan till Mecka.

Representanter för föreningen håller kontakten med medlemmar som befinner sig på sjukhus, sociala inrättningar och fängelser. Man är också behjälplig vid livets olika skeenden såsom födslar och dödsfall.

Den stiftelse som bildades 1995, Sveriges Muslimska Stiftelse (SMS), för att få till stånd byggandet av en "centralmoské" vid Ramberget på Hisingen har sitt ursprung i Islamiskt centrum i Göteborg, men samlar numera ett flertal församlingar som är intresserade av att finansiera och bygga en moské.

Islamiskt centrum i Göteborg är anslutet till riksförbundet Sveriges muslimska förbund – SMF. Församlingen och dess fastighet är ansluten till Svenska islamstiftelsen. Denna stiftelse är i sin tur ansluten till den Turkiska statens Diyanet Vakfi – Diyanetstiftelsen.

kontaktpersoner

Ramazan Canpinar/0768-95 58 05

Hanefi Canpinar/0737-38 70 63

adress

Gamla Tuvevägen 7

417 05 Göteborg

telefon

031-23 21 50

Islamiska kulturföreningen

Föreningen etablerades år 1989. Den flyttade in i sina nuvarande lokaler 1992. Församlingen är sunnitisk. De flesta medlemmarna kommer från Turkiet, men även från Mellanöstern, Nordafrika och Somalia. Föreningen är öppen för alla muslimer, oavsett trosinriktning och etnisk bakgrund. Den är ansluten till riksorganisationen Sveriges Muslimska Förbund (SMuF).

Medlemmarna består av både privatpersoner och familjer. För närvarande finns 600 familjer i medlemsregistret. Lokalen är belägen i en rivningsfastighet nära Vågmästareplatsen, Hisingen. I samma fastighet och i dess närhet finns även många andra invandrarföreningar med skilda etniska tillhörigheter. Föreningen disponerar stora ytor och är öppen vid alla bönetider. Eftersom föreningen domineras av turkar blir det gemensamma språket turkiska. Men även arabiska förekommer i föreningsumgänge och aktiviteter. Det liturgiska språket är arabiska.

Då och då, men framför allt under fastemånaden Ramadan, får föreningen besök av en imam från Turkiet. Däremellan sköter kvalificerade församlingsmedlemmar imamens uppgifter. Att man saknar en egen permanent imam är i första hand en kostnadsfråga, men beror också på svårigheter med att finna kvalificerade personer som är bekanta med svenska förhållanden. Församlingen förespråkar därför en utbildning för svenska ungdomar som vill bli imamer.

Församlingen har vigselrätt och assisterar medlemmar vid andra riter och ritualer som exempelvis begravning. I församlingens nätverk ingår också läkare som omskär pojkar. Dessa ingrepp utförs på sjukhus.

Föreningen har särskilt rum för kvinnor.

De flesta kontaktpersoner talar svenska.

Församlingen håller öppet varje dag, bland annat för tidebönera (salat). På helger anordnas undervisning, så kallad Koranskola för barn, vilken rör skiftande aspekter av islam.

Inom föreningen firar man alla muslimska helger. Man har till exempel dagligen möjlighet att äta en gemensam måltid under Ramadan. Man firar också fastebrytandets högtid, Id' al Fitr, som är islams största högtid.

Medlemmar från församlingen besöker regelbundet muslimska patienter som befinner sig på sjukhus, och ställer även på andra sätt upp för trosbröder och -systrar som behöver hjälp och stöd.

Föreningen har ett eget fotbollslag för ungdomar, och ordnar även andra typer av ungdomsverksamhet. Man arbetar aktivt för att öka valdeltagandet och det politiska engagemanget i stort, till exempel genom att bjuda in politiker till tematräffar och att medverka i olika sammankomster på såväl lokal- som riksplan.

Föreningen tar enligt överenskommelse emot studiebesök från till exempel skolor och andra institutioner.

ordförande och kontaktperson

Ali Can/031- 23 33 79/070-777 15 02

adress

Odalgatan 3 bp
417 05 Göteborg

telefon och fax

031-23 33 79

Islamiskt Kulturcentrum Göteborg

Föreningen etablerades år 1983. Föreningen tillhör den sunnitiska riktningen inom islam, men är öppen för alla muslimer. De flesta har sitt ursprung i Pakistan men bland de hundratalet medlemmarna finns också araber och afghaner.

Lokalen är liten och ligger i en affärsfastighet på Backaplan. Det finns inte någon möjlighet att avskilja lokalen för kvinnor.

Föreningen tillhör inte någon riksorganisation.

Av ekonomiska skäl saknar föreningen en imam, de uppgifterna sköts därför av kunniga medlemmar.

Kulturcentret håller öppet så ofta det finns möjlighet. På helgerna samlas dock alltid familjerna och man firar religiösa högtider tillsammans. Pakistaniernas språk (urdu) är det gemensamma språket i föreningen utöver det liturgiska som är på arabiska .

Föreningen ställer upp med råd och stöd i livets olika skeden, främst för de egna medlemmarna men i mån av tid också för andra trosfränder med samma etniska bakgrund.

Tillsammans med studieförbund ordnar man studiecirklar och under helgerna har man Korankurser för barn och ungdomar.

Föreningen vill arbeta för att den svenska religionsfriheten ska bevaras, men också utvecklas. Man önskar föra en dialog med andra trossamfund och sprida – vad man anser vara – en korrekt bild av muslimer och islam.

Medlemmarna erbjuder sig att besöka intresserade för att informera om islam, och tar gärna emot studiebesök, efter överenskommelse om tid.

ordförande

Saifullah Khan

kontaktperson

Shaikh Kaleem/031-46 80 60/0737-555642

besöksadress

Gamla Tuvevägen 20 B

Islamiskt kulturcentrum i Göteborg

Föreningen bildades av den syriske imamen Mohamad Al-Yaqoubi i början av 1990-talet och ombildades år 1996 till den nuvarande organisationen. Föreningen tillhör den sunnitiska riktningen inom islam och turkarna är den dominerande folkgruppen, liksom turkiska är det dominerande språket. Det hindrar inte att medlemsregistret, med över 400 namn, återspeglar nästan hela den muslimska världen.

Det finns speciella platser för kvinnor. Föreningslokalen ligger centralt med hänsyn till kommunikationer och har sålunda hög studiebesöksfrekvens. Lokalerna lämpar sig bra för besök. Denna förening fungerar också som en central böneplats för besökande på stan. Inte minst på fredagar märker man av behovet av en centralt belägen bönesal. Denna förening är den enda som kan fylla behovet.

Föreningslokalens centrala läge gör att betydligt fler än de egna medlemmarna gör ett besök. Man håller öppet vid alla bönetider, och under fredagsbönen är det ofta fullt av folk i lokalerna.

Kvinnorna har en särskild del av lokalen, avskild med ett tygdraperi. I Hjällbo finns en "kvinnoavdelning", som både har verksamhet i egen regi och ibland samarbetar med moderföreningen.

Dessutom finns en aktiv ungdomsverksamhet, där medlemmarna emellertid till största delen sköter sig på egen hand. Man bedriver bl. a. föreläsningverksamhet.

Föreningen har en imam, som medlemmarna själva avlönar, och man firar alla muslimska högtider. Man

är också behjälplig vid pilgrimsresan till Mecka. Såväl medlemmar som andra trosfränder kan räkna med föreningens råd och stöd i livets olika skeden, även vid mer akuta kriser. Man besöker även sjukhus och ålderdomshem.

På helgerna är det Korankurser för barn och ungdomar, och i samarbete med studieförbund ordnar man studiecirkelar för de vuxna medlemmarna.

Från kulturcentrets sida vill man gärna föra en dialog med andra trossamfund och man deltar i olika typer av samhällsarbete tillsammans med andra föreningar. Man arrangerar också möten, konferenser och dylikt kring aktuella frågor som rör islam.

Föreningen tar emot studiebesök, efter överenskommelse om tid, men erbjuder sig också att besöka exempelvis skolor för att berätta om islam.

Islamiskt kulturcentrum i Göteborg är anslutet till riksförbundet IKUS, Islamiska kulturcenterunionen i Sverige.

ordförande

Mustafa Kiyak

kontaktperson

Ali Gundogdu/070-441 70 38

besöksadress

Kronhusgatan 2 E

postadress

Box 11346

404 27 Göteborg

telefon och fax

031-701 80 83

Somaliska kulturföreningen

Föreningen etablerades 1989. Från början tänkte sig grundarna ett nätverk inom Skandinavien för att hjälpa somalier och Somalia. Därför används ordet Scandinavian samt språket engelska, och inte svenska, i information. Planen var att liknande föreningar skulle bildas i hela Skandinavien och att dessa skulle fungera som ett nätverk.

Visionerna har förändrats och numera fokuseras föreningens verksamhet inte på Skandinavien eller Sverige, utan endast på de norra stadsdelarna i Göteborg.

Föreningens lokal finns i en tvårumslägenhet i Hammarkullen, i bottenplanet på ett höghus. Föreningen söker större lokaler för sin verksamhet.

Föreningen fungerar som en kvartersmoské (på turkiska Mescit, på arabiska Musalla) med bönesal och församlingshem för närboende muslimer. Större delen av medlemmarna är somalier men det finns också andra

från den muslimska världen. Föreningsansvariga uppger medlemsantalet till över 300 aktiva medlemmar.

Föreningen tillhör sunnigrenen av islam. Föreningen bedriver traditionell föreningsverksamhet samt Koran-kurser för barn och ungdomar. Föreningen har ingen anställd imam eller annan funktionär. En person, kunnig i Koranläsning, fungerar som böneledare vid bönetider. Föreningen är mycket intresserad av att det startas upp en imamutbildning i Sverige.

Föreningen får ofta besök av gästföreläsare. Man bistår med olika tjänster för medlemmarna i livets olika skeden.

Föreningen är inte ansluten till någon riksorganisation.

Föreningen försöker ta emot studiebesök efter avtalad tid, men väljer i mån av möjlighet att själva komma på besök.

besöksadress

Bredfjällsgatan 42

postadress

Box 111 21

404 23 Angered

Islamiska sunnicentret trossamfund i Göteborg – ISC

Föreningen bildades år 1993. Den domineras av somalier och somaliska är det dominerande språket, men nära 30 olika etniska grupper finns representerade i registret som rymmer mer än 5 000 medlemmar.

Föreningen är en av de största muslimska föreningarna i Göteborg. Den har stora rymliga lokaler.

Föreningen, som tillhör den sunnitiska grenen av islam, har vigselrätt.

Flera medlemmar som har kompetens likvärdig en imam arbetar ideellt i föreningen.

Dessutom får man då och då besök av religiösa ledare, imamer och andra lärda personer från olika delar av världen. Möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter ger samhörighet inom den muslimska världen.

Man anordnar Korankurser för alla åldrar och studiecirklar i olika ämnen för de vuxna. Föreningen har också ett eget bibliotek.

Vissa aktiviteter vänder sig speciellt till kvinnor eller ungdomar. Föreningen har också verksamhet i Bergsjön. Det finns också några andra föreningar i Göteborg som samarbetar och synkroniserar sin verksamhet med sunnicentrat.

Representanter för föreningen besöker medlemmar på sjukhus, ålderdomshem och fängelser. Man stöder också trosfränder i livets olika skeden, erbjuder krisbearbetning och dylikt.

Föreningen har ett stort nätverk i Göteborg, men ock-

så på ett nationellt och internationellt plan. Man tar ofta emot nationella och internationella gäster som föreläser.

Föreningen kan erbjuda tryckt informationsmaterial om sin verksamhet. Detta kan rekvireras per telefon. Man tar också emot studiebesök.

Föreningen håller öppet vid bönetiderna och man firar de religiösa högtiderna. Av praktiska skäl, eftersom så många språkgrupper finns representerade, håller imamen fredagspredikan på arabiska och svenska.

Föreningen är inte ansluten till någon riksorganisation.

ordförande och kontaktperson

Ali Ikhyar/070-439 92 28

information om aktiviteter

Ali Muhsin/070-46 44 545

Abd Al-Haqq/073-695 69 66

verksamheten i Bergsjön

031-43 17 71

besöksadress

Generalsgatan 2 A

postadress

Box 112 28

404 25 Göteborg

telefon och fax

031-84 39 17

biblioteket

031-84 35 26

Ismailiaföreningen

Föreningen etablerades år 1977/1978, av ugandier som blev utkastade av Ugandas dåvarande diktator Idi Amin, då de var etniska indier. Den består av 15-20 familjer och har omkring 100 medlemmar. Föreningen har egna lokaler.

Föreningen tillhör shiaislam. Ismailiter är en speciell grupp inom den muslimska gemenskapen. Aga Khan är den andlige ledaren. Föreningens medlemmar i Göteborg består av ugandier och perser. Gemensamma språk är gurjati, persiska och engelska. Liturgiskt språk är arabiska. Man försöker behålla den indisk-ugandiska identiteten och brukar sålunda språket gurjati. Många medlemmar bor i andra länder, företrädesvis Kanada. Detta har gjort att föreningen då och då tappat många medlemmar, men på senare tid har nya anlänt från Persien/Iran.

Föreningen håller kontakten med andra Ismailiaföreningar internationellt och har gemensamma aktiviteter med dessa. Gemensamt språk är engelska och islam blir en gemensam identitetsmarkör. I Sverige förekommer gemensamma aktiviteter med andra Ismailiaföreningar som finns i bland annat Ljungby, Halmstad (där perser är i majoritet), Mariastad och Motala. Det påpekas att föreningen i Ljungby är den största och ledande föreningen i Sverige. När det gäller samarbete i Skandinavien eller på det internationella planet är det föreningen i Ljungby som för Sveriges talan.

Föreningen har mycket lite eller nästan inget samarbete med andra muslimska föreningar. Deras arbete fokuseras främst på egna existentiella frågor. Den teo-

logiska synen bidrar också till deras exkludering av den muslimska gemenskapen i samhället.

Föreningen har ingen imam eller någon annan religiös ledare utan de plikterna sköts av medlemmarna själva efter ett roterande schema. Under betydelsefulla religiösa högtider kan kompetenta personer från centralorganisationen komma på besök.

Föreningen bedriver traditionell föreningsverksamhet men firar även religiösa helger, i synnerhet shiitiska högtider. Man är behjälplig med olika tjänster till sina medlemmar i livets olika skeden.

Föreningen förespråkar integration. Nästan alla medlemmar har arbete och sålunda en viss kontakt med det omgivande svenska samhället. Man kan därför sägas ingå i den svenska gemenskapen. Många föreningsmedlemmar är även aktiva i skilda svenska föreningar. Den egna föreningen och den religiösa aktiviteten blir en del av den nya svenska Ismailitiska identiteten. Föreningsaktiviteten är också den enda möjligheten att bibehålla och vidarebefordra historisk och kulturell bakgrund till kommande generationer, anser föreningsansvarige.

Föreningen är inte ansluten till något riksförbund men tillhör den Ismailitiska internationella gemenskapen.

Föreningen är öppen varje fredag kl.18-21 och övrig tid efter överenskommelse.

besöksadress

Galileis Gata 7

Svensk-albanska islamiskt Center

Föreningen etablerades år 1995. Föreningen tillhör den sunnitiska Hanefi - riktningen inom islam. Föreningen som är ansluten till riksorganisationen IKUS (Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige) har egna lokaler.

Av de 400 familjer som är medlemmar har de flesta sina rötter på Balkan eller i Mellanöstern. Den dominerande gruppen är albaner. Ett fåtal kommer från andra delar av den muslimska världen. Gemensamt språk är albanska samt turkiska, men även andra på Balkan förekommande språk talas.

I föreningslokalen finns det separat rum för kvinnor.

Inom föreningen arbetar en imam, som varit bosatt lång tid i Sverige. Man ser för övrigt gärna att ungdomar som vuxit upp här i landet utbildar sig till imamer.

Föreningen verkar för integration i det svenska samhället och vill gärna föra en dialog med andra trossamfund.

Under fredagsbönen hålls predikan växelvis på arabiska, albanska och svenska.

Representanter för föreningen gör hembesök hos medlemmarna, och besöker regelbundet t ex sjukhus, äldreboenden och fängelser.

Trosfränder i Göteborg med omnejd anlitar föreningen i samband med ceremonier i livets olika skeden, och som stöd vid krissituationer.

Under helgerna håller man Koranskola för barn och ungdomar. I samarbete med studieförbund ordnas studiecirklar i olika ämnen för de vuxna medlemmarna.

Föreningen är aktiv i olika samarbetsgrupper och man ordnar konferenser i samhällsfrågor.

Föreningen är alltid öppen under tideböner, samt har en rådgivning verksamhet på vardagar mellan kl.11.00-14.00.

Studiegrupper tas emot efter avtal om tid.

ordförande

Abedin Belaj/0704-08 71 63

kontaktman

Bajram Miftari/0735-29 93 04

imam

Abdul Kadir Zogaj/0736-59 08 00

adress

Varmfrontsgatan 2
418 43 Göteborg

Kulturföreningar

Föreningar primärt inriktade på
annan kulturell verksamhet än
religiös i snäv mening

Al Salam Förening

Föreningen etablerades år 1992. De dominerande och drivande personerna i föreningen är palestinier. Gemensamt språk är i första hand arabiska, i detta fall olika arabiska dialekter som pratas i Mellanöstern. Sålunda är föreningens medlemsregister en katalog över Göteborgs minoriteter, påpekar föreningens ansvariga.

Det anges att man har över 500 aktiva medlemmar. Föreningen är en kulturell förening. Det finns inget bönerum, men man kan använda lokaliteterna för bön och övriga religiösa ändamål. Det finns ingen anställd imam. Man väljer den mest kompetenta personen att agera som böneledare.

Nästan alla föreningsmedlemmarna tillhör sunni-inriktningen inom islam. Men alla är välkomna, och man välkomnar även kristna och judar till kulturella aktivite-

ter. Föreningen prioriterar integration i verksamheten. Det finns särskilda bönerum för kvinnor.

Föreningen har sin lokal i en röd stuga i Hjällbo. Man satsar mycket på ungdomar och barn men bedriver även aktiviteter för vuxna och familjer. Det understryks att den religiösa identiteten är en del av identiteten som helhet. Sålunda är det betydelsefullt att den religiösa identiteten bibehålls och utvecklas, samtidigt som man erkänner den kulturella och nationella identiteten.

Föreningen bedriver traditionella föreningsaktiviteter men är också behjälplig till sina medlemmar med olika tjänster i livets skiftande skeden.

Föreningen är inte ansluten till något religiöst riksförbund, men tillhör det Palestinska riksförbundet.

ordförande och kontaktperson

Osama Al-Khalil/070-468 54 36

besöksadress

Bondegärdet 8

postadress

Box 2126

424 31 Angered

telefon

031-48 89 02

Maktab Tariqhat Oveyssi Shahmagsoudi (MTO)

– Skola för islamisk sufism

Föreningen etablerades år 1993. Det är en shiitisk sufi - förening med omkring 80 familjer som medlemmar. Medlemmarna är till övervägande delen iranier, men består även av några andra etniska grupper. Gemensamt språk är persiska.

Föreningen har ingen anställd, men får regelbundna besök av olika mästare (sheiker) som vägleder föreningen. I regel besöks föreningen första lördagen varje månad av en mästare. Då har man en föreläsning med efterföljande zikr (traditionell sufisk rit).

Föreningen har egna rymliga lokaler i Gamlestaden i Göteborg. Lokalerna är i ordning gjorda för ändamålet vilket ger den rätta stämningen under besöket. Utöver den vanliga föreningsverksamheten hjälper man medlemmarna vid livets olika skeden. Föreningen firar samtliga muslimska helger och högtider, särskilt de shiitiska. Män och kvinnor utför ritualerna tillsammans.

Föreningen ingår Shahmagsoudi - gemenskapen, vars andra svenska förening finns i Stockholm. I Skandinavien finns vidare en i Norge (Oslo) och två i Danmark (Århus respektive Köpenhamn). Rörelsens europeiska centrum ligger i Düsseldorf och det internationella huvudsätet i USA, där den andlige ledaren (Hz Pir) är bosatt och verksam. På föreningens hemsida finns en utförlig lista över världens föreningscentraler (på persiska

Khanaghah = sufisternas hus). Föreningen riktar sig till en mycket smal grupp muslimer som sympatiserar med Shahmagsoudi.

Föreningen värnar mycket om empirisk och andlig kunskap. Den andliga kunskapen inhämtas via de sufiska metoderna, vilka tränas av föreningsmedlemmarna under mästarnas vägledning.

Rörelsens föreningar söker inte bidrag hos kommunen eller staten. All verksamhet finansieras av medlemmarna själva.

Föreningen tar emot studiebesök efter avtalad tid. Föreningen publicerar sig på olika språk. Det finns sufisk musik i föreningen både att köpa eller att lyssna på.

Föreningen är inte ansluten till riksorganisation.

kontaktman

Farina Motevaly/0707-99 28 54

adress

Malmsjögatan 2
415 05 Göteborg

öppettider

säkra st lördagar mellan 17.00 - 20.00

hemsida

www.mtoshahmagsoudi.org

Mevlana Sällskapet i Göteborg

Detta är en mycket liten förening som bildades år 1992, i samband med att man planerade kulturaktiviteter på temat människa och Mevlana. Aktiviteten genomfördes framgångsrikt år 1994 i form av en kalligrafi- och miniatyrtställning av några av Turkiets främste konstnärer. Man anordnade likaså föreläsningar av grundaren, den berömda Mevlana Celaleddin Rumis son i 21:a ledet, samt en sema-uppvisning (dervichdans).

Föreningen består av omkring 25 medlemmar, varav cirka 10-15 är aktiva. Medlemmarna domineras av turkar men har även några svenskar och några andra från andra etniska grupper. De sympatiserar alla med Mevlana. Föreningens syfte är att informera om islam i allmänhet och Mevlana, mevleviter och sufism i synnerhet.

Föreningen har ingen egen lokal utan lokal hyrs vid förekommande fall. Föreningen har ingen anställd eller funktionär.

Föreningsmöten sker hos medlemmarna där man pratar om sufism och Mevlana och lyssnar på sufisk musik. Föreningen har ingen sema-grupp och man utövar inte rituell dans. Några medlemmar anser att föreningen är mer av ett filosofiskt och litterärt sällskap än religiös förening, men det är en öppen definitions- och diskussionsfråga var gränsen går mellan livsåskådning och övriga discipliner.

Föreningen är inte ansluten till något riksförbund.

ordförande och kontaktman

Cenap Turunc/070-374 20 60

adress

c/o Turunc

Vaktmästaregången 5

413 18 Göteborg

Shfyu somaliska förening

Föreningen etablerades 1997/1998. Enligt den föreningsansvarige har man fler än 500 medlemmar. De flesta kommer från Somalia, men även från andra afrikanska muslimska områden. Gemensamt språk är somaliska.

Föreningen tillhör sunniislam. Det betonas att föreningen är en kulturell förening och att den religiösa verksamheten planeras och genomförs i samarbete med Islamiska sunnicentret vid Bellevue i Göteborg.

Föreningen fungerar som en Mescit/Musalla – kvartersmoské/bönesal.

Man har ingen imam. Alla utför sina böner själva. Vid

religiösa högtider och andra speciella tillfällen kommer ambulerande imamer från Sunnicentret. Utöver traditionella föreningsaktiviteter firas religiösa helger och högtider.

Sunnicentret tillhör inget riksförbund vilket innebär att Shfyu somaliska förening inte heller tillhör något riksförbund.

Man tar emot besök, men hänvisar också till moderföreningarna som har större resurser att informera.

ordförande och kontaktman

Ali Ikhyar/070-439 92 28

adress

Generalsgatan 2 A

Box 112 28

404 25 Göteborg

Kvinno-, barn- och ungdomsföreningar

**Föreningar primärt inriktade på
en speciell målgrupp**

Forum för unga muslimer

Inom ramen för Islamiska förbundet bedrivs ett antal aktiviteter som riktar sig till unga muslimer. Några av dessa är:

Forum för unga muslimer

Kontaktman

Abdullah Almasri/073-780 22 23

Alkhawarizmy

– studentförening för muslimer.

Kontaktman

Mohammed El-Alti/070-335 22 38

New Moon

– ”musikverkstad” för islamisk musik

www.newmoon.se

Sveriges muslimska scouter

telefon 0704-41 45 38

www.sms.scout.nu

Framtida kulturella ungdomsföreningen

Denna ungdomsförening etablerades 1995. Medlemmarna domineras inte av någon speciell etnisk grupp utan kommer från många olika områden. Det som förklarar medlemmarna är att de är muslimer och att de är unga. Utbildningsnivå, framtidsvisioner och kunskaper i svenska varierar. De flesta tillhör sunnigrenen inom islam.

Föreningen har egna lokaler i Gamlestaden. Föreningslokalen är inte stor men täcker de behov som finns. Då det finns fler muslimska föreningar i samma fastighet är det gott om bönesalar. Föreningens lokaler används sällan för gemensam bön utan mest som allmän mötesplats för medlemmarna samt som kontor eller samlingscentral för övriga aktiviteter.

I fastigheten finns även andra muslimska föreningar. Gemensamt språk är svenska. Det liturgiska språket är arabiska.

Båda pojkar och flickor är aktiva i föreningen. Deras respektive andel i föreningen förändras varje år beroende på hur många som lämnar föreningen och hur många som tillträder.

Föreningen har ingen anställd, ingen imam och inga speciellt utsedda funktionärer.

Föreningens aktiviteter varierar. Man sysslar med fjällvandring, skidåkning, fiske, simning och bowling. Man arrangerar studiebesök, studiecirkel, kurser, föreläsningar, föredrag och diskussionskvällar.

Föreningen har väletablerat samarbete med andra muslimska föreningar, speciellt då Internationella Muslimska Ungdomsföreningen och Troende Unga Framtida Förebilder (TUFF). Förening tillhör inte någon moderförening utan är en fristående muslimsk ungdomsförening.

Föreningsansvariga uppger att föreningen för närvarande inte uppbär några kommunala eller statliga bidrag. Verksamheten är helt beroende av frivilliga bidrag från ungdomarnas familjer och muslimska affärsmän.

Nästan alla medlemmar är studerande, och aktiviteterna utförs mestadels under helger. Ungdomarna är stolta över de sommarläger som arrangerats under flera år. Föreningen försöker också fira alla religiösa helger och högtider.

Föreningsansvariga ungdomar säger att de gärna tar emot studiebesök efter avtalad tid. Men de vill även komma ut för att berätta om sina aktiviteter samt om islam och muslimska traditioner.

Föreningen är inte ansluten till något riksförbund.

besöksadress

Generalsgatan 2 A
415 05 Göteborg

Internationella muslimska kvinnocentret i Hjällbo

Föreningen etablerades år 1998 och är verksam i Hjällbo. Den skulle kunna kallas en kvinnoavdelning inom Islamiskt Kulturcentrum i Göteborg, men man är mån om att verksamheten ska vara självständig. Kvinnocentret tillhör alltså den sunnitiska grenen av islam, och även om alla muslimska kvinnor är välkomna är de flesta av det hundratalet medlemmarna från Turkiet.

Eftersom många av medlemmarna behärskar svenska språket dåligt är turkiska det gemensamma språket.

Man har ingen avlönad imam.

Föreningen fungerar först och främst som en träffpunkt för kvinnor och deras barn och fyller också den viktiga funktionen att förmedla samhällsinformation till medlemmarna.

En av ambitionerna är att värna om ursprungslandets kultur och den muslimska identiteten, och föra detta

vidare till barnen. Samtidigt vill man på olika vis – genom studiebesök, resor, besök på museer och så vidare – lära känna det svenska samhället bättre.

Utöver detta firar man de religiösa högtiderna tillsammans, anordnar Koranundervisning för barn och ungdomar och samarbetar med studieförbund när det gäller studieverksamhet för de vuxna.

Föreningen tar emot studiebesök efter avtalad tid.

Föreningen försöker att hålla öppet under bönetiderna, men det är svårt med tanke på att man saknar resurser.

Föreningen är inte ansluten till någon riksorganisation.

ordförande

Fatma Gundogdu

kontaktperson

Ali Gundogdu/0704-41 70 38

telefon och fax

031-48 89 38

besöksadress

Skolspåret 31

postadress

Box 11346

404 27 Göteborg

Islamiska kvinnoföreningen

Föreningen etablerades år 1984. Föreningen tillhör den sunnitiska riktningen inom islam. De allra flesta av de cirka 400 medlemmarna är araber och kommer från 15 olika nationer. Det dominerande språket är urdu.

Föreningen håller till i en vanlig fastighet där man utför både enskild och gemensam bön.

Föreningen har en böneledare, som utför sina uppgifter på ideell basis.

Verksamhetens huvudinriktning är frågor som rör kvinnor i allmänhet och muslimska kvinnor i synnerhet: allt från kvinnans ställning och jämställdhet till fysisk och psykisk hälsa.

Varje sommar anordnar man ett läger för kvinnor och deras barn. Föreningen har också, tillsammans med studieförbund, olika studiecirklar.

Medlemmarna är överhuvudtaget mycket engagerade i aktuella samhällsfrågor.

Föreningen tar emot enskilda personer och grupper som vill komma på studiebesök, efter avtal om tid. Man erbjuder sig också att komma till intresserade och informera om islam.

Föreningen har egna lokaler. Öppettiderna varierar, beroende på medlemmarnas arbetstider. Man tar emot besök efter avtalad tid.

Islamiska kvinnoföreningen är ansluten till riksorganisationen Förenade islamiska föreningar/församlingar i Sverige (FIFS).

adress

Skottårsgatan 14 nb
415 09 Göteborg

telefon

031-25 64 20

fax

031-48 64 20

Internationella muslimska ungdomsföreningen

Föreningen etablerades år 1997 och är i själva verket ungdomsavdelningen inom Islamiskt Kulturcentrum i Göteborg, med lokaler i samma byggnad. Det innebär att föreningen tillhör sunni-islam, men att den också är öppen för alla muslimer.

Däremot är inte den turkiska gruppens dominans lika påtaglig som i moderföreningen; såväl ledning som medlemmar representerar nästan hela den muslimska världen.

Det liturgiska språket är arabiska.

Alla är välkomna till föreningslokalerna, som ligger vid Kronhusbodarna. Det krävs inget medlemskap, och man strävar efter att knyta kontakter med ungdomar ute på stan för att presentera sin verksamhet. I det sammanhanget söker man också någon form av samarbete med Föräldrar på stan.

När aktiviteterna har en mer religiös karaktär håller man till hos moderföreningen, medan de egna lokalerna i större utsträckning fungerar som en fritidsgård i centrala stan för ungdomar i allmänhet och muslimska ungdomar i synnerhet.

På fredagarna anordnas ofta temakvällar med inbjudna föreläsare från stan eller från andra håll i landet eller

världen. Man ordnar studiecirkelar tillsammans med studieförbund och deltar i seminarier och andra sammankomster som rör muslimer och islam.

Man har ett nära samarbete med Föreningen Troende Unga Framtida Förebilder – TUFF.

Föreningens öppettider beror på ungdomarnas skolscheman och övriga aktiviteter. Ungdomarna är mest aktiva efter skoltid och på kvällar och helger. Föreningen tar emot studiebesök efter avtalad tid och besöker gärna skolor för att informera om islam.

Internationella muslimska ungdomsföreningen är ansluten till riksorganisationen MUF – Muslimska Ungdoms Förbund.

ordförande och kontaktperson

Mehmetüye Zeki Gündoglu

besöksadress

Kronhusgatan 2 E

postadress

Box 11346

404 27 Göteborg

telefon

031-701 80 83

Lära för livet

Föreningen/skolan etablerades år 1999. Föreningens främsta syfte är att stimulera och stödja barn så att de i framtiden har möjlighet att välja högre studier.

Lära för livet tar emot barn som har sina rötter i Turkiet, eller som kommer från andra delar av världen och har turkiska som modersmål. Följaktligen sker all undervisning på turkiska.

Liturgiskt språk är arabiska.

Alla barn tillhör sunni-islam. Föreningen har egna lokaler som kallas Hisingehus.

Barnen deltar i undervisningen efter ordinarie skoldags slut, och de har möjlighet att få skolskjuts.

Undervisningen inriktas främst på datoranvändning, engelska, matematik och hemspråk. Barnen kan också få läxhjälp inom andra ämnen.

Man lägger stor vikt vid religions- och moralfrågor. Skälet är att man anser att barnen förlorar mycket kunskap om islam och muslimsk moral genom att växa upp i ett främmande samhälle.

Inom föreningen vill man också utveckla samarbete med föräldrarna.

Allt arbete är ideellt, och undervisningen sköts av två personer med högskoleutbildning.

Varje termin deltar omkring 70 elever i undervisningen, men eftersom fler vill ha en plats tillämpar föreningen ett kösystem. Ett barn som antas får först pröva och se om han eller hon trivs, innan platsen blir permanent.

Utöver de kommunala föreningsbidragen finansieras verksamheten av föräldrarna.

Föreningen är inte ansluten till någon muslimsk riksorganisation.

ordförande

Dilek Beyazit/031-54 64 97

kontaktperson

Fadime Falk/031-48 76 06/0733-61 32 48

adress

Gustav Dahléngatan 8
417 05 Göteborg

telefon

031-51 99 75

Stödföreningen för turkiska kvinnor

Föreningen etablerades år 1992. De nära 300 medlemmarna är från Turkiet, eller är turkisktalande från andra länder. Gemensamt språk är turkiska. Alla medlemmar är muslimer och nästan alla tillhör den sunnitiska riktningen inom islam. Föreningen har egna rymliga lokaler.

Även om stödföreningen främst arbetar med frågor som berör familje- och samhällsliv har man också en islamisk prägel. Man firar ramadan och andra religiösa högtider tillsammans. Verksamheten i sin helhet genomsyras av islamiska och muslimska normer och värderingar.

Under helgerna, då föreningen oftast håller öppet, har man barnpassning och olika verksamheter för medlemmar i alla åldrar. Många aktiviteter är direkt riktade till kvinnor. Det kan vara allt från konferenser och utbildningar till individuella stödsamtal. I det sammanhanget har man också planer på att låta några medlemmar utbildas inom samhällsfrågor med betoning på kvinnofrågor.

Föreningen lägger stor vikt vid folkbildning. Utöver att engagera föreläsare i olika ämnen anordnar man, tillsammans med olika studieförbund, studiecirkel, som rör allt från Korantolkning till målning. Man prioriterar dock ämnen som rör kvinnans roll i samhället och barn-oppfostran ur ett svenskt perspektiv.

Föreningen har även en mer social inriktning och besöker exempelvis medlemmar som är inlagda på sjukhus. Man ägnar sig också åt internationellt solidaritetsarbete. Pengar får man via insamlingar men också genom att tillverka föremål för försäljning.

Man ger ut en tidning, Gözlem, som innehåller samhällsinformation, religiösa frågor och artiklar om ämnen som medlemmar anser vara angelägna. Syftet är bland annat att främja integrationen i det svenska samhället och att stärka den religiösa identiteten.

Föreningen har olika aktiviteter som vänder sig till barn och ungdomar, bland annat utflykter och sommarläger.

Föreningen har en kulturell inriktning. Förutom en folkdansgrupp med ett 25-tal barn, både pojkar och flickor, finns också en grupp äldre kvinnor som dansar för motionens och nöjes skull.

Tillsammans besöker medlemmarna ibland museer och utställningar, och man går också på bio.

Föreningen tillhör inte något religiöst riksförbund men är ansluten till olika förbund. Man tar emot besök efter avtalad tid.

ordförande

Fatima Altunay

kontaktperson

Hatice Arisoy

besöksadress

Gustav Dahléngsgatan 11

telefon

031-50 82 56

Skolor och utbildning

Föreningar primärt inriktade på islamiskt orienterad utbildning, både allmän (t ex islamiska förskolor, skolor) och mer specifik (exempelvis språk, nationskultur eller regional religion)

Dawah islamiska skola/förening

(Föreningen kallas även Islamiska skolföreningen
Dawah eller Dawah - islamisk skolförening)

Föreningen etablerades år 1996. Den tillhör sunni-islam. De omkring 30 familjer som är aktiva medlemmar och de cirka 25 som är passiva, kommer från hela den muslimska världen. Gemensamt språk är arabiska.

Den lilla lokalen har karaktären av en mescit/Musal-la, ett samlings- och bönerum, och då den är ganska liten används den växelvis av män och kvinnor. Det finns ingen möjlighet att avdela plats för kvinnorna. I förekommande fall får männen lämna lokalen till kvinnorna.

Föreningen har ingen anställd imam men en av medlemmarna, som har likvärdig kompetens, har ideellt åtagit sig uppgiften.

Man besöker medlemmar och andra trosfränder på sjukhus, ålderdomshem, hos polisen, och ställer också

på andra vis upp med stöd och hjälp i livets olika skeden.

Man håller öppet vid tidebönerna och firar alla religiösa högtider. Under helgerna anordnas Korankurser för barn och ungdomar.

I samarbete med studieförbunden anordnas studiecirklar för vuxna.

Föreningen tar emot besök av grupper, efter avtal om tid.

Föreningen är inte ansluten till någon riksorganisation.

adress

Godvädersgatan 23 C
418 37 Göteborg

telefon

031-53 10 58

Föreningen islamisk skola

Föreningen driver en muslimsk friskola på Römosseskolan i Gårdsten. De omkring 200 eleverna går grundskolans årskurs 1-9, inklusive en förberedelseklass. Av skolans 27 anställda är 15 lärare. Gemensamt språk är svenska. Liturgiska språket är arabiska .

Skolan har en muslimsk inriktning, i såväl religiös som kulturell bemärkelse, men skiljer sig i övrigt inte från andra grundskolor. Man tillhör den sunnitiska riktningen inom islam. Efter skolarbetet kan de elever som vill delta i bönerna i skolans egen bönesal. Pojkar och flickor studerar tillsammans. De flesta av flickorna bär sjal, men det är inget krav.

Skolan tar emot elever från hela Göteborg, och mot en månadsavgift kan de ta sig dit med skolbuss.

Föreningen är medlem i Islamiska förbundet i Göteborg och därmed också riksorganisationen Förenade islamiska föreningar i Sverige. Man har även anslutit sig till Europeiska förbundet för islamiska skolor.

rektor

Abdirrisak Waberi/031-3319622

adress

Römosseskolan
Kanelgatan 38
424 39 Angered

e-post

expedition@romosseskolan.com

hemsida

www.romosseskolan.com

Studieförbundet Ibn Rushd

Ibn Rushd, som är under uppbyggnad i Sverige, har sitt huvudsäte i Stockholm. Det är tänkt att bli ett självständigt studieförbund, men ingår initialt, av praktiska och administrativa skäl, i Sensus. Studieförbundet vill verka för integration och samarbete och bygger upp studiegrupper på flera håll i landet.

Ibn Rushd har fyra kontaktmän eller kontor. Ett i Stockholm, ett i Mellansverige, ett i Västsverige och ett i Sydsverige.

Informationsmaterial kan rekvireras från alla lokala Sensuskontor .

När det gäller verksamheten i Västsverige har Ibn Rushd också mycket nära samarbete med Islamiska skolan (Römosseskolan) och Islamiska förbundet .

Muslimska föreningar i Göteborg och omnejd hänvisas till Ibn Rushds Västra Sveriges kontaktman/kontor .

ordförande

Abdelhafid Mebrouk
0736-50 53 01/0707-70 07 12
abdelhafid.ibnrushd@home.se
www.ibnrushd.se

adress

Ibn Rushd Västra Sverige,
Kanelgatan 38,
424 39 Angered

telefon

0736-97 95 73

e-post

walidhaidari@hotmail.com
walid.alhaidari@sensus.se

Även följande personer kan kontaktas
angående Ibn Rushd Västra Sverige

ordförande

Abdirisak Waberi/031-330 43 43
waberi@romossesskolan.com

imam

Abdul Rouf (Ramiz Sezai)/sezairamiz@yahoo.com

sekreterare

Nabil Shakfah
nabil_shakfah@hotmail.com

kassör

Moustafa Elheidari
moustafa@home.se

Paraplyorganisationer

Islamiska förbundet Göteborg

Föreningens drygt 300 medlemmar kommer från hela den muslimska världen, men företrädesvis från Mellanöstern. Man bekänner sig till den sunnitiska inriktningen inom islam.

Förbundet i sig är politiskt oberoende men många av medlemmarna är aktiva i exempelvis Moderata samlingspartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Islamiska förbundet samarbetar med sjukvården; en av de ledande medlemmarna är läkare och har möjlighet att utföra religiös omskärelse av pojkar. Genom detta samarbete är förbundet också mer inriktat på sjukvårdsfrågor än andra muslimska organisationer.

Flera av medlemmarna har imamkompetens och förbundet har rätt att förrätta vigslar. Man firar de muslimska högtiderna tillsammans

Förbundet förespråkar en dialog mellan olika trossamfund och vill gärna samarbeta över religionsgränserna. Man har kontakt med andra muslimska organisationer, både på lokal- och riksplanet, och man arrangerar konferenser tillsammans.

Föreningen Muslimska skolan är knuten till förbundet, och man verkar för att starta fler muslimska skolor, bland annat för barn med arabiska som modersmål.

Islamiska förbundet Göteborg är anslutet till riksorganisationen Förenade islamiska föreningar i Sverige.

Islamiska förbundet är en paraplyorganisation och följande föreningar ingår i denna organisation:

- 1- Islamiska skolan – Römosseskolan
- 2- Islamiska informationsföreningen
- 3- Koranläsareföreningen
- 4- Mosképrojekt
 - a) Hisingenprojektet
 - b) Angeredprojektet
- 5- Forum för unga muslimer
 - a) New Moon
 - b) Alkhawarizmy
 - c) Sveriges Muslimska Scouter

adress

Kanelgatan 38
424 39 Angered

telefon

031-331 96 22

Islamiska informationsföreningen, IIF

Föreningen bildades år 1990 av svenska kvinnor som konverterat till islam. Fortfarande finns många konverterter bland de omkring 300 medlemmarna. De övriga tillhör ett 15-tal etniska grupper.

IIF tillhör den sunnitiska riktningen av islam. Föreningen har en egen lokal men den är otillräcklig för verksamheten.

De stora frågorna inom föreningen är integration och religionsfrihet, och följaktligen ägnas en stor del av arbetet åt information. Medlemmarna besöker gärna olika sammankomster och skolor för att berätta om islam. Föreningen anordnar dessutom avgiftsfria kurser om islam och i arabiska för såväl muslimer som andra. Många muslimer deltar i föreningens olika aktiviteter utan att vara betalande medlemmar.

Några av medlemmarna har tagit sig an de uppgifter som brukar skötas av imamen och man firar alla religiösa högtider. När någon så önskar besöker man sjukhus, ålderdomshem, fängelser etc.

För de egna medlemmarna ordnar man studiecirklar i samarbete med studieförbund, konferenser och seminarier. Då och då arrangeras utflykter och varje sommar åker man på läger.

IIF har verksamhet för muslimska barn och ungdomar och samarbetar dessutom med föreningen Göteborgs

Unga Muslimer. Under lov anordnas ungdomskonferenser på olika håll i landet.

Föreningen är ansluten till riksorganisationen Sveriges Muslimska Förbund, SMuF

ordförande och kontaktperson

Ahmed Al-Mofty/0707-56 34 87

telefon

031-55 68 69

Besöksadress

Fabriksgatan 30

postadress

Box 10106

400 70 Göteborg

e-post

iifgbg@hotmail.com

hemsida

<http://www.islamiska.net>

Sveriges muslimska stiftelse

Stiftelsen har sitt ursprung i Islamiskt Centrum i Göteborg och de planer på att bygga en göteborgsk moské som blev aktuella i början av 1980-talet.

Efter många turer – som inbegriper interna stridigheter, motstånd från utomstående och svårigheter med finansieringen – bildades en stiftelse av en mängd muslimska församlingar i Göteborg.

Stiftelsens uppgift är enbart att genomföra bygget, och den kommer att upplösas när moskén står klar.

Stiftelsen är fristående organisation men har ett mycket nära samarbete med Islamiska Förbundet. Islamiska Förbundet betraktar detta moskébygge som ett av två moskébyggprojekt, ett i Angered och ett på Hisingen.

I dagsläget finns ett bygglov för moskén, men de finansiella resurserna saknas.

ordförande och kontaktperson

Ahmed Al-Mofty/0707-563487

e-post

al_mofty@hotmail.com

hemsida

www.islamiska.net

Riksorganisationer

Flera av de islamiska riksorganisationerna samarbetar inom paraplyorganisationen

Islamiska samarbetsrådet (IS)

I Islamiska Samarbetsrådet ingår:
Förenade Islamiska Församlingar i Sverige, FIFS
Kapellgränd 10
116 25 Stockholm,
telefon 08-509 109
fax 08-643 10 04

Islamiska Kulturunionen i Sverige, IKUS
Box 3053, 145 03 Norsborg
telefon 08-531 707 95
fax 08-531 706 65

Sveriges Muslimska Förbund, SMuF
Kapellgränden 10
116 25 Stockholm
telefon 08-509 109 23
fax 08-643 10 04

och som associerad organisation
Svenska Islamiska Församlingarna, SIF
Årstavägen 29
120 52 Årsta
telefon/fax 08-602 84 80

Mer information kan fås via:
Samarbetsnämnden för statsbidrag
till trossamfund SST
Ekumeniska centret
Starrbäcksgatan 11
172 99 Sundbyberg.
telefon 08-453 68 70
fax 08-453 68 29
e-post info@sst.a.se
Hemsida www.sst.a.se
Postgiro 95 78 06 - 3
Organisationsnummer: 202100-5141

Webbsidor

Webbsidor I

Al - Ansar Shariah Sweden
www.geocities.com/ansarshariah/

Albydialogen.com
www.albydialogen.com/ialby/kultur/foreningar/272.html

Det bestående goda
home.swipnet.se/muslim/

(BeMUF) Bosnien Hercegovina
Muslimska Ungdomsförbund
bemuf.org/svenska/index.html

Chalmers islamiska förening
www.chalmers.se/foreningar/cif/start.html

Chèz Monjia
hem.passagen.se/mson/

Darulhadith
www.darulhadith.com

Djelal ed-din Rumi
khamush.com/svenska

Guantanamo basen.info.se
www.guantanamo basen.info.se/

Al-Ghazali institut
alghazali.org/

Al-Houda Collection
www.alhouda.se/start.htm

Islam den naturliga vägen
www.algonet.se/~durrani/

Islam direkt från Europa
www.islamiska.org

Islam.nu
www.islam.nu/

Islam.se
www.islam.se

Islammedia Sweden
members.tripod.com/~islammedia/

Islammedia Sweden Software support
members.tripod.com/~islammedia/softis.html

Islamguiden.com
www.islamguiden.com/index.asp

Islamic Center Malmö
www.mosken.se/indexp.htm

Islamic-relief
www.islamic-relief.se

Islamisk Feministisk front
www.geocities.com/islam5front/

Islamiska Informationsföreningen,
Göteborg
home.swipnet.se/~w-67715/

Islamiska informationsföreningen,
Uppsala
hem.passagen.se/iif/

Islamiska kulturföreningen i Märsta
www.islamguiden.com/ikfm

Islamiskt kurdiskt kulturcentrum
www.islamguiden.com/ikkc

Islamiskt forskningscenter
al-islam.nu/

Islams sida
biphome.spray.se/isllam

Kampsport-islam
groups.msn.com/KAMPSPORT-IS-LAM

Koranen.nu
www.koranen.nu/

Koranen och islam
listen.to/koranen

Att leva islam
www.abc.se/~m9783/svenska.html

Webbsidor II

Mahmouds sida
hemsidor.torget.se/users/m/mehdi

Mohammed Knut Bernström
ifrance.com/mohammed-knut/

Moskeprojektet i Skövde
skovdemoske.org/moske.htm

Muslimer.com
www.muslimer.com/

Muslimer.nu
www.muslimer.nu/

Muslimer.se
www.muslimer.se/

Muslimer.org
www.muslimer.org/

Muslimiska ungdomsföreningen
i Uppsala
www.mufu.nu

Om islam
omislam.com

Orient Noor
groups.msn.com/OrientNoor

Parvez Manzoor
www.pmanzoor.info

Radio islam
radioislam.net/islam/svenska/svensk.htm

Regnbågen
www.skovdemoske.org

Sayeds islamiska hemsida
home6swipnet.se/~w-63007/index.htm

Stockholm Moskén
www.stockholmsmoske.org/

SUM
ungamuslimer.nu/

Svenska islamiska akademien
www.svenskaislamiska.org/

Sveriges Eritreanska Unga Muslimer
www.seum.nu/

Sveriges förenade cybermuslimer
hem.passagen.se/sfcm/

Swedish-Kavkaz
home.swipnet.se/~w-47763/main.htm

Swedish Mekteb/Islamiska förbundet i Botkyrka
w1.853.telia.com/~85309530

SWIMA
swima.com/index.asp

Systerjouren Somaya
www.somaya.nu/

Universum!
algonet.se/~ulwur/meny.htm

Växjö Islamiska Center
www.islam-vaxjo.com/

Det yttersta trädet
www.sidratul-muhtaha.org/